

Gelijk goud in de smeltoven gezuiverd wordt, zo loutert God de zielen der rechtvaardigen in hun beproevingen.

†

Bid voor de zielerust van

Mevrouw

Renilde, Maria MARREZ

weduwe van de Heer

Kamiel DE SMET,

geboren te Nederbrakel op 10 augustus 1893 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de kliniek St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 2 september 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen. Lid van de Bond van het H. Hart.

Met veel wijsheid en gezond verstand en betrouwend op God, heeft zij haar gezin geloofdst door alle wederwaardigheden van het leven.

Het afsterven van haar echtgenoot en haar dochter hadden haar diep getroffen, maar toch bleef zij - met haar zwakke gezondheid - krانig en ver-

werkte zij de slagen die het leven haar toebracht, met de moed en de kracht, die het geloof haar bood.

Bij het overschouwen van haar leven, moeten wij haar danken, omdat zij zo goed haar roeping van « moeder zijn » heeft beantwoord.

Zij ontsliep zacht en kalm in de Heer want zoet en zacht is de dood van haar die een levendig geloof paart aan een zuiver geweten. In God uiteindelijk vond zij de volle vreugde, het blijvend geluk en het eeuwig leven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik zegen U allen, dankbaar voor uw genegenheid en uw milde zorgen tijdens mijn ziekte. Ik wacht op U in de hemel. Bidden we voor elkaar.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families Marrez, Duhaut, De Smet,
De Pessemier,

danken U oprecht voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste — Brakel