

"Eenmaal zal dit vernederd  
lichaam weer verrijzen".



**MET DANKBAARHEID EN LIEFDE DENKEN  
WE TERUG AAN  
DE HEER**

**Richard-François MARREZ**

weduwnaar van mevrouw  
**Maria GODIJN**

geboren te Opbrakel op 5 november 1886 en er  
schielijk overleden op 8 oktober 1970.

Gezalfd met de H. Olie  
Oudstrijder van de oorlog 1914-1918 Vereerd en  
onderscheiden met verscheidene eretekens.

Vandaag is de mens en morgen al niet meer.  
Dag en uur is voor ieder mens zorgvuldig ver-  
borg en gehouden. Blootgesteld aan zovele ge-  
varen in de oorlog heeft hij dagelijks de dood  
voor ogen gehad, en zovele makkers gekwetst  
of gesneuveld zien wegdragen van het front. In  
die vier jaren grote oorlogsweën heeft hij de  
goede strijd gestreden en is gelukkig en tevren-  
den de dodendans ontsprongen. Nog vele jaren  
werden hem nog toegemeten in een gezellige  
huiskring en een vriendelijke gebuurte, waar  
mensen zoveel van elkaar houden.

Onze vriend Richard was een man van plicht,  
eerlijk en goedhartig, werkzaam, gediensig en  
minzaam in zijn omgang telde hij alleen vrien-  
den en werd hij door iedereen geacht. In dank-  
baar aandenken zal hij blijven van allen die hem  
gekend hebben.

Voor de zijnen was hij vol toewijding, onver-  
moed zette hij zich in als seizoenarbeider en  
later aan de ijzeren weg om door dagelijkse  
opoffering hun geluk te verzekeren. Kalm en

geduldig heeft hij gelaten tot op een hoge ouder-  
dom soms eenzaam en treurig zijn kruis en  
lot gedragen.

Keer op keer zijn twee van zijn dochters en  
zijn goede vrouw in de dood voorafgegaan, die  
hem nu op een goede morgen kwam halen  
kortstondig zoals hij het verlangde.

Mijn duurzame kinderen, schoon- en klein-  
kinderen, mijn vrienden, eenvoudig en oprecht  
dank ik U allen voor al uw goede zorgen en  
trouwe vriendschap. Voor mij zal het troostend  
zijn te weten dat ge veel van elkander houdt  
en mij niet zult vergeten in uw gebeden. Moge  
de Heer mij barmhartig zijn en opnemen in  
het eeuwige leven waar we elkaar weerzien.

De families MARREZ, DE BREMME, GODIJN  
en DE GROOTE,

bedanken U oprecht voor uw gebeden  
en blijken van kristelijke deelname.

Uitg. S. GYSELINCK, Opbrakel.