

Dit weze een uitnodiging tot gebed en een aandenken aan het leven van

DE HEER

Andréas, Cornelis MARROYEN

echtgenoot van Mevrouw **PAULA DE VUYST**

geboren te Zegelsem, op 21 maart 1930 en godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek te Brakel, op 27 december 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.



**De families MARROYEN, DE VUYST, GOEFFERS,
MARTENS en DE VOS,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

« Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd, niet van het leven ». Als wij dit geloven, zijn wij bij het zo onverwacht afsterven van André met stille hoop vervuld. Ons hart voelt pijn en zoals de akker in de herfsttijd schijnt alles dor en verlaten. Na de winter zal alles weer ontkiemen, verder bloeien en rijpen. Zo zal ook in Gods liefde het leven van deze overledene tot een nieuwe, onvoorstelbare schepping komen.

André hield van het leven, zijn werk, van kameraadschap en ontspanning en van alles wat het leven tot een gave en opgave kan maken. Hij was fier op zijn jongens en samen met zijn goede echtgenote wist hij hen een degelijke opvoeding te geven, doorheen de inzet, de vreugde en de offers van elke dag.

Duurbare echtgenote, kinderen, schoonouders, familieleden en talrijke vrienden, vaartwel, veel dank voor uw genegen zorg die ik vooral in deze laatste en moeilijke levensdagen van U allen mocht ondervinden. De Heer weze nu uw troost en uw kracht om in de beste overeenkomst met elkaar verder te leven. Van uit ons geloof kunnen wij nu vertrouwwol bidden : « Heer, onze God, wij zijn U dankbaar voor deze ingoede echtgenoot en vader. Wij danken U voor alles wat Gij langs hem aan ons hebt gegeven.

Moge hij nu verder leven in elk van ons, zodat wij trouw blijven aan wat hem duurzaam was. En mogen wij, in geloof met U en hem verbonden, ook samen verder door het leven gaan.

Barmhartige Heer, geef hem de eeuwige rust.