

* BID GOD VOOR DE ZIEL

van Heer

EMIEL MARROYEN

DOKTER - VEEARTS

echtgenoot van Mevrouw Louisa DELBEKE

geboren te Nederbrakel de 26 Juni 1885 en godvruchtig overleden te Kortrijk de 23 Maart 1955, versterkt door al de Troostmiddelen van Onze Moeder de H. Kerk.

Hij ruste in vrede. Hij, de voorbeeldige huisvader, de onvermoeibare werker voor het geluk van zijn huisgezin, de man van ongekunstelde godsvrucht en diepe gehechtheid aan God en de Kerk. Ondoordringbaar zijn Gods raadsbesluiten. Maar het is een zoete troost in het stervensuur dat men voor de Heer mag verschijnen met een gerust geweten,

Mijn God, het plotse offer dat Gij van ons vraagt doet pijn en weegt zwaar, doch wij weten dat Gij goed zijt. Uw H. Wil geschiede.

De duurzame overledene was een voorbeeldige en goede huisvader. Zijn grote bekommernis was steeds het welzijn van zijn familie. Hij bezorgde zijn kinderen een kristelijke opvoeding en een schone toekomst. Hij ging er fier op en was er gelukkig om. Welk een vreugde was voor hem de eerste communie van zijn kleinkind, die hij op de dag voor zijn afsterven mocht meevieren van op zijn ziekbed! Dankbaar zullen al zijn duurzamen het aandenken bewaren van deze goede vader.

Hij was een onvermoeibare werker. Na zijn lange studien, stelde hij zijn kennis ten dienste van de mensen. Hij was er om bekommerd te helpen en te steunen overal waar hij kon. Door zijn rijke ondervinding, zijn bereidwillige dienstvaardigheid, en zijn stille toewijding heeft hij zich vele vrienden verworven.

Hij was een kristen, die eenvoudig maar oprecht zijn geloof beleefde.

Beminde Echtgenote en Kinderen, zo plots en onverwachts werd ik aan uw liefde onttrokken. Onderwerpt U aan Gods Wil zoals ik gedaan heb. Ik dank u voor uw toewijding en zorgen. Vergeet de lessen niet van vader. Draagt de kristelijke geest mee in uw leven als het schoonste erdeel van onze familie. Blijft eendrachtig verenigd in de band van de kristelijke liefde. Bidt voor mij!

Familieleden, Vrienden en Kennissen, voor wie ik iets heb kunnen doen in mijn leven, vergeet mij niet in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef!

Mevrouw Emiel MARROYEN-DELBEKE,

Heer Dokter en Mevrouw

Emiel MARROYEN-LAMBERT,

Heer Tandarts Etienne MARROYEN,

Heer Tandarts Michel MARROYEN,

Jonge Heer Philippe MARROYEN,

Mejuffer Catherine MARROYEN,

De Familiën MARROYEN-MEGANCK,

De Familiën DELBEKE-QUATANNENS,

**BEDANKEN U VOOR UW GEBED
EN UW KRISTELIJKE DEELNEMING.**

Drukk. R. Vergrecht-Decraene, Avelgem.