

Christus, in het uur van scheiden
Moge Uw Moeder mij geleiden
Tot de palm der zegepraal. (Stabat Mater)



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

HENRI MARROYEN

wedwnaar van

PAULINA GALIEGUE

geboren te Everbeek de 28 Maart 1901.

godvruchtig overleden de 21 September 1951.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.



De beproeving, die God, ons overzendt, is hard, maar wij buigen het hoofd en zeggen : " Vader, niet onze wil maar de Uwe geschiede. „

De dood geeft de mensch zalige lessen, zij leert ons hoe nietig wij zijn voor God ; hoe kort het leven is in vergelijking met de eeuwigheid. — Zij spaart niemand en alle menselijke pogingen zijn tegen haar vruchteloos. (H. Alph de Lig.)

De dierbare overledene was een eenvoudige en rechtschapen man Hij diende de Heer in nederigheid en bleef tot de dood getrouw aan de godsvrucht tot Onze Lieve Vrouw.

Bemide Zusters - Bloedverwanten ik dank U allen voor de liefderijke genegen-

heid die gij mij hebt betoond, moge de goede God er U om zegenen.

Blijf mij gedenken in uw gebeden., bijzonder in de H. Mis.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



De Familiën MARROYEN, GALIEGUE, DÉGEETER ;

Danken U van harte voor de blijken van oprechte deelneming door U betoond.