

«Ik ben de verrijzenis en het leven,
wie in Mij gelooft, zal leven,
ook al is hij gestorven ».

In ons vurig gebed gedenken we de ziel van

DE HEER

HENRI - ALBERT MARROYEN

echtgenoot van Mevrouw

ELISA, YVONNE VAN DER DONCKT

geboren te Zegelsem, op 27 december 1914 en
godvruchtig overleden in de St. Fransiskuslinie
te Brakel, op 25 augustus 1981, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken.



**De families MARROYEN, VAN DER DONCKT,
GOEFFERS en VAN HUFFEL,**

zijn zeer erkentelijk om uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begrav. RAOUL, Markt, Brakel. Tel. (055) 42 24 49

Dagelijks ontmoeten we de dood in ons leven.
Pas wanneer we het in eigen gezinskring of
familie meemaken beseffen we hoe pijnlijk en
onbegrijpelijk zo iets is.

Terug staan we met gebogen hoofd en met
een vermorzeld hart te treuren voor de plotse
en onverwachte dood van deze eenvoudige en
goede man.

Graag hadden we hem nog vele jaren in ons
midden willen houden. Het heeft niet mogen
zijn.

Hij was een oprecht goede echtgenoot en
vader. Zijn leven stond volledig in dienst van
zijn gezin. Eenmaal gepensioneerd zocht hij
zijn ontspanning in zijn tuin. Hij was tevreden
met kleine dingen.

Hij heeft ook de oorlog gekend en trouw zijn
vaderland gediend.

Hij was een gelovig en christelijk mens. Vlug,
maar niet onvoorbereid is hij gestorven.

In ons gebed blijven we nu verder met hem
verbonden.

Rust in vrede, goede echtgenoot en vader.
We vergeten U niet.

**De namis zal plaats hebben op zaterdag
5 december te 19 uur.**