

« Hij heeft zich op de Heer verlaten... » Ps. 21



GEDENK IN UW GEBED EN OFFER  
DE HEER

**HUBERT MARROYEN**

weduwnaar van Mevrouw

**MARGRIET VAN CAUWENBERGE**

geboren te Nederbrakel op 3 november 1918 en  
godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek  
te Brakel, op 19 april 1978, gesterkt door de  
Heilige Sakramenten der zieken en de  
Pauselijke Zegen.

Heer, bij deze zware beproeving buigen wij  
gelaten het hoofd en danken U innig voor het  
geluk en de genadegaven, die Gij zo mild aan  
ons door onze goede vader hebt gegeven.

Sterk als een eik stond hij onder ons en was  
het enig houvast in ons gezin, nadat moeder  
naar de hemel was gegaan. Met vaderlijke goed-  
heid en wijs beleid heeft hij van ons huis een  
thuis gemaakt, die voor ons « de veilige haven »  
bleef.

Sinds enige tijd was zijn sterk gestel geknakt  
en ondermijnd en voerde de ziekte hem onver-  
mijdelijk naar de dood. Smart in de beproeving  
en pijn in het lijden verbitterden hem niet, maar  
louterden hem, zodat hij als diep-gelovig mens,  
vertrouwend op God, de dood onder ogen kon  
zien.

Wij geven nu vader in de handen van de  
barmhartige God.

Zoals Jezus' kruisdood begin was van zijn  
verrijzenis, zo geloven wij, dat voor vader in  
het offer van zijn aardse leven de kiem ligt van  
de komende heerlijkheid. Wij geloven dat hij nu

in het Vaderhuis is, om er voor altijd gelukkig  
te zijn en ons allen op te wachten, samen met  
moeder, voor het verblijdende weerzien in de  
vreugde van Gods eigen leven.

Bemide kinderen, hoe zal ik u danken voor  
alles. Ik hield zoveel van u en ik was zo geluk-  
kig in uw midden. Liefde kent geen dood en  
geen graf; wij blijven met elkaar verenigd. God  
zegene en beware u allen.

Dierbare familieleden, ik dank u om uw trou-  
we genegenheid, om uw steun en bezorgdheid  
voor mijn gezin. Moge God onze familie be-  
schermen.

Beste vrienden, vaartwel en betuigt uw houe  
trouwe vriendschap in een gebed voor mijn ziel.

« Op U, Heer, heb ik mijn vertrouwen gesteld,  
ik zal niet beschaamd worden in eeuwigheid ».  
(Te Deum).

De families MARROYEN, VAN CAUWENBERGE,  
GABRIELS en VAN ELSUWE,

danken U van harte  
voor de blijken van kristelijke deelneming.

---

Drukk. De Ruyver, Brakel