

Een kind van Maria is een kind van den Hemel.  
H. BERNARDUS.



TROOSTEND AANDENKEN

AAN JUFFROUW

## MARIE MARROYEN

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw

geboren te Oprakel, den 29<sup>n</sup> September 1870  
en zacht ontslapen

te Zegelsem, den 10<sup>n</sup> Februari 1946  
voorzien van de Heilige Rechten.

De duurzame overledene heeft de deugd betracht vanaf hare kinderjaren, de ware wijsheid gezocht en gevonden, en is zoo, zonder vlek, door het leven gegaan.

Zij was zedig van gelaat, minzaam van spraak, daarom was zij door eenieder geacht en bemind. Hoe aangenaam was het met haar te mogen omgaan binst haar leven, het was voor den priester een genoegen haar te bezoeken bij haar lijdensbed, nooit ontviel de minste klacht hare lippen, zij was blij te mogen sterven en mocht eindelijk ten Hemel opgaan.

Maria komt hare stervende kinderen te gemoet en leidt ze binnen in de eeuwige vreugde.

Bemide broeders en zusters, ik dank U voor uw liefdevolle zorgen. Ik verlaat dit tranendal. Ik wacht op U bij God. Blijft mij gedenken in de H. Mis en in de H. Communie. Congreganisten, bidt voor mij.

O Maria, mijne Moeder, sta me bij, bescherm mij.  
H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

*C. Decubber-Baudisco, Oprakel.*

Mijnheer en Mevrouw ALFONS MARROYEN-HUBAU,  
Mejuffer LYDIE MARROYEN,  
Mijnheer en Mevrouw REMI MARROYEN-DE SLOOVER, kin-  
deren en kleinkinderen,  
Mevrouw EMIEL MARROYEN-GRAF, kinderen en kleinkinderen,  
Mijnheer en Mevrouw ARMAND BAUDOIN-MARROYEN,  
De Familiën MARROYEN-TEIRLINCK,

BEDANKEN.