

Heer in uw handen beveel ik mijn Geest !

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Zulma MARROYEN

weduwe in 1e huwelijk van

SYLVA VANDEMERGEL,

echtgenote van Mijnheer

OSCAR WAUTERS,

geboren te Everbeek op 8 november 1906 en godvruchtig overleden te Opbrakel op 29 juli 1963.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Ze was erelid van de Bond van het H. Hart, van de confrerie van het H. Hart en andere godvruchtige genootschappen

Hoe ledig is het huis waar moeder woonde, nu ze uit ons midden is verdwenen! De laatste liefdeband met onze goede ouders is nu ook verbroken. De dood zo betrekkelijk vroeg ingetreden opent ons de ogen, hoe broos en hoe vergankelijk alle dingen zijn in ons aards bestaan. Nochtans o Heer, hoe groot dit verlies en onze smart moge zijn, we onderwerpen ons aan uw H. Wil.

De duurzame overledene was een waar toonbeeld van zelfopofferende liefde, een deugdzaam en rechtshapen vrouw, eenvoudig maar zo diep gelovig, oprecht en onberispelijk van zeden, fijngevoelig van geweten, werkzaam en bezorgd, voorzichtig en waakzaam om alles en allen, wat haar door de Heer was toevertrouwd in het leven. Jammer genoeg dat zulke plichtsgewrouwe moeders stilaan verdwijnen.

O. L. Heer die ieder mens van zo nabij kent, beproefd zijn beste vrienden wel eens eerst en meest: Gods inzichten zijn wonderbaar. Na een ongerepte jeugd zijn de beproevingen haar niet gespaard gebleven: in 1941 werd op korte tijd het zware offer van haar man gevraagd. Met veel geduld en edelmoedigheid heeft ze de last van het bedrijf en het leven gedragen. Vroegtijdig werd het offer van haar

leven gevraagd en is ze in stichtende gevoelens tot haar Schepper teruggekeerd in vrede, haar zaligheid tegemoet om haar loon naar werken te ontvangen bij haar geliefden in de hemel.

Duurbare echtgenoot, wat ge voor mij tijdens mijn leven en vooral gedurende mijn slepende ziekte gedaan hebt, is de heerlijke bekroning geweest op de trouw en liefde, die we eens voor Gods altaar beoefden. Ik dank U voor alles wat ge voor mij geveest zijt en zo voorbeeldig gedaan hebt.

Mijn geliefde zoon, schoondochter en kleinkinderen, blijft het beeld van uw goede en diep kristelijke moeder in uw hart bewaren. Weest op de eerste plaats plichtsgewrouwe kristenen. Geloof en godsdienst geeft inhoud en betekenis aan uw leven. Blijft mijn trots, vader en moeder blijven over U waken.

Mijn duurzame zusters, familieleden, en kennissen, dank voor uw genegenheid en vriendschap. Blijft me in uw vroom gebed gedenken. Eerwaarde zusters mijn oprechte dank voor uw liefdevolle zorgen. God zegene en lone U mild.

Bidt de 4 akten.

De families

MARROYEN,
DE GEETER,
WAUTERS,
ENGELS,
VANDEMERGEL,

danken U om uw bliken van kristelijke deelneming.

Uitg. S. Gyselinck, Opbrakel