

†

Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**Achiel, Emiel MARTENS**

weduwnaar van

Mevrouw Julia VERCLEYEN

Geboren te Parike op 7 maart 1905 en  
plotseling overleden te Lierde (Deftinge)  
op 9 oktober 1995.

---

Pepé, Je hebt het harde leven gekend; als wees in je kinderjaren, als werkkracht op je veertiende in het verre Walenland om het uitgebreide gezin n. de grote oorlog financieel te helpen, nadien als meester-metsers in trouwe dienst zonder omzeggens één dag ziekte of verletten en steeds opbeurend voor je makkers.

Als je ver vooruit naar je verdiend pensioen ging lonken, wordt memé plots van je weggerukt; verslagenheid, berusting, weinig hoop. Je dochter en schoonzoon, maar vooral je kleinzoon - jouw oogappel - doen je herleven. Je dartele duiven en de vrienden waarmee je uren kan palaveren en discussiëren verlichten en verblijden je bestaan.

In de geborgenheid van je rustige woonst aan de Kruisstraat, samen met Denise en Julien, hervind je op latere leeftijd een nog grotere dynamiek.

Want zie, voor Rudy komen Glenn en Jens in de plaats, die dagelijks rond jou wervelen en je de oren afzagen : 'Pepé, vertel nog eens van vroeger.'

Je memoreert, fantaseert en verhaalt, jouw tweekoppig publiek luistert met open mond.

Gelukkig man, die drie generaties mee kan opvoeden en daarin met de grootste onderscheiding is geslaagd. In de vroege herfst, op een zonnige dag ben je van ons weggeleden, zonder vragen, zonder klagen, wetend dat alles was volbracht met grote eerlijkheid en oprechtheid.

De zetel in de hoek is onbezet, de kamer leeg, een oude man wordt ontzettend gemist. Jij pepé, weet dat we alles van jou hebben gehad. Je hebt je tot het einde gegeven met een gulheid die niet in woorden te vatten is. Bedankt.

---

De families MARTENS  
VERCLEYEN  
PORREWIJCK  
SPITAELS

zijn gevoelig voor uw blijken van deelneming en danken U oprecht.