

"Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in Mij gelooft, ook al is hij gestorven, zal leven in eeuwigheid!" - Jo. 11.25.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mijnheer

## ALBERT MARTENS

echtgenoot van

Mevrouw Aimée MISEREZ,

geboren te St.-Martens-Lierde, op 27 juli 1902 en aldaar godvruchtig overleden op 26 mei 1964, voorzien van de troost- en heilmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke zegen "In articulo mortis".

Lid van de godvruchtige genootschappen.

Ons lot ligt in de hand van God! Hij kent ons uur van komen en gaan. Hij wil ons geluk voor tijd en eeuwigheid. Voor wie in dit geloof leeft, is de dood rustig en zacht...

Bij het sterfbed van de dierbare overledene, stonden echtgenote en kinderen recht om zijn lof uit te spreken: "Vader heeft ons gelukkig gemaakt, het was zo goed naast hem te leven, wij waren zijn troost, zijn roem... Hij is heengegaan, ons het voorbeeld nalatende van een sterk geloof, van ongerepte eerlijkheid, vroom plichtbesef, onvermoeibare vlijt en milde hand. Zijn beeld en zijn wijze lessen dragen we, in diepe dankbaarheid, mede in ons verder leven,..."

Teergeliefde Echtgenote, vol dank jegens God om U, de sterke wijze vrouw, ben ik heengegaan... Heb moed, de dood heeft onze liefde niet verbroken, we weten dat deze scheiding kort is, tot weerziens hierboven.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, nooit zult ge uw moeder kunnen teruggeven wat zij voor U en mij deed. Blijf wat ge zijt: haar trots, ... haar steun. Eert en bemint haar, bewaart uw Geloof en uw leven zal schoon en goed zijn. Rekent immer op God, ons aller Vader... want Hij is goed!

En gij, Dierbare Familieleden en Vrienden, vergeet me niet in uw gebeden. Ik dank U allen voor uw genegenheid.



Uw gebed voor de dierbare overledene en uw deelneming in onze rouw, waren ons een troost.

Daarom danken U:

De Families

MARTENS,

MISEREZ.