

Wie op God hoopt zal zijn trouw ondervinden.  
Wie Hem trouw blijft is geborgen in Zijn  
Liefde. (Boek der Wijsheid)



BEWAAR IN UW HERINNERING EN GEDENK  
IN UW GEBED

DE HEER

## **Albert MARTENS**

weduwnaar van wijlen **Adrienne VINOIS** en  
van **Marie-Josée DE BOCK**.

Geboren te Zegelsem op 13 juli 1916 en  
overleden in het U. Z. te Gent  
op 27 augustus 1991,

**Medebeheerder B.V.B.A. Autocars Martens**  
**Lid van de Bond der Gepensioneerden.**

Al is vader gestorven, toch weten wij dat hij leeft bij onze Hemelse Vader, die we danken omdat hij ons zo een goede vader heeft gegeven. Het huis is nu leeg geworden, vader is niet meer. Wat al van gemengde gevoelens van droefheid en dankbaarheid vullen vandaag ons hart.

Schone gaven sierden zijn persoonlijkheid, ijverig in het goede, rechtvaardig en eenvoudig. Hij bezat de zekerheid en de rust van mensen die tevreden terugblikken over een leven van hard werken, zijn autocarbedrijf opwerken tot een gewaardeerde firma, in tijden die moeilijk waren. Een vertrouwd figuur voor Elst en Zegelsem. Hij was graag gezien en had veel vrienden, door zijn rechtschapenheid en eerlijkheid. Dan staan we even stil... dan vragen we ons af... hoe kan een mensenleven zo rijk zijn. Waar haalde hij die kracht?

We kunnen het vermoeden. De zorg voor het gezin, de diepe liefde voor de familie, de stille

steun van vele vrienden. Waar mensen vrede-lievend samenzijn, daar kunnen ze veel verdragen, het leven zonnig en draaglijk maken. Hoe gelukkig is de mens wanneer hij op zijn sterfbed op zo'n leven mag terugblikken. Gerust mocht hij het hoofd neerleggen en zijn schone ziel geven in de handen van de Heer.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, moge God u zegenen met Zijn troost, Zijn raad en Zijn kracht. Blijft vader in liefde gedenken, hij zal bij de Heer over u blijven waken.

Goede familie, blijft met elkaar verbonden en zie mekaar gaarne.

Geburen, vele vrienden, werkmakkers, ook aan allen dank voor de genegenheid en vertrouwen. Bidt allen voor mij.

Heer, geef hem de eeuwige rust.  
O.-L.-Vrouw van Lourdes, spreek voor hem ten beste.

**Namis : vrijdag 27 september te 19.30 uur.**

Voor uw medeleven en gebed danken U

de families Martens, Botteldoorn, Vinois,  
Horie, De Bock, Van Pevenage.

---

Rouwleiding bvba « Raoul » - Brakel  
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel