

Heer, Gij kent mijn naam,  
Gij kijkt mij aan.  
Laat mij in uw vriendschap staan.



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

## Albert - Jozef Martens

echtgenoot van Mevrouw

**MARIA TEMMERMAN**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 29 mei 1913  
en godvruchtig overleden in het A.Z. Sint-  
Elisabeth te Zottegem op 16 februari 1990,  
nadat hij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzal-  
ving ontvangen had.

Lid van de Mijnwerkersbond te St-Maria-Lierde  
Krijgsgevangene 1940-'45

Maria TEMMERMAN

De families MARTENS, TEMMERMAN,  
VAN OUDENHOVE en VAN GHIJSEGHEM,

danken voor de blijken van deelneming  
in hun rouw.

Albert was één van die stille mensen, goed  
voor zijn echtgenote, meelevend met zijn naast-  
bestaanden, vriendelijk voor zijn medemensen.  
Hij heeft de strijd om het leven gekend: als  
jonge man bracht de tweede wereldoorlog hem  
in krijgsgevangenschap, om den brode werkte  
hij als ondergrondse mijnwerker; omwille van  
zijn gezondheid was hij gedwongen de mijn te  
verlaten om dan elders zware en lastige ar-  
beid te verrichten. Deze mens heeft van zijn  
leven een noeste arbeidstijd gemaakt. Voor  
zijn echtgenote is hij steeds een bezorgde man  
geweest.

Ziekte is hem niet gespaard gebleven zodat zijn  
leven eindigde in de stilte van een kamer in  
het ziekenhuis.

Dierbare echtgenote, onze wederzijdse zorg  
voor elkaar, ons wederzijds begrip, onze we-  
derzijdse hulp hebben ons gelukkig gemaakt,  
zodat mijn heengaan voor U nu een zware slag  
zal betekenen. Ik dank u omdat ge met mij uw  
leven hebt willen delen. Wil nu samen met  
onze familieleden voor mij tot God bidden:  
«Luister, Heer, naar ons gebed. Wij vragen u  
om barmhartigheid voor deze mens die ons  
ontvallen is. Neem hem op in de vrede van  
Uw Vaderhuis. Verlies ons, zijn familieleden,  
niet uit het oog, en laat ons niet alleen met  
ons verdriet. Wees Gij, Heer, onze toevlucht  
en onze kracht»

---

Druk Van Ruyskensvelde, Godveerdegem