

*«Mijn leven is zo zacht vergleden
als een zon die onderging...
Elke pijn is nu geleden,
alles werd herinnering».*



Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Alice Martens

Weduwe van de Heer Henri Herregods

Geboren te Nevele op 14 december 1902

en godvruchtig overleden

op 20 februari 1992 te Gent

in de kliniek «De Bijloke»

De families Martens, Herregods, Billiet

en De Pessemier

danken voor uw gebed.

*Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt
blijft in Mij en Ik in hem
en ik zal hem doen verrijzen
op de laatste dag. Jo. 6,54.*

Zij was een vrouw die van jongsaf, in het gebed de sterkte vond om moedig door het leven te gaan in een christelijke geest en liefde.

Vriendelijk en gediensstig verwierf ze de achting van diegenen die met haar omgingen.

De wederkerige, warme, gevoelige genegenheid van haar familie was haar vreugde en haar steun.

Ik dank de goede God, want gans mijn leven was een gave uit Zijn milde hand.

Hartelijk dank aan allen die mij genegen waren en tot weerziens in het hiernamaals.

Mijn Jezus barmhartigheid.