

Mijn hert en mijn tale, mijn zede en mijn zin
't is al zo van buiten, 't is al zo van bin';
't ligt alles daar bloot op mijn handen!

(G. Gezelle)

†

In vrede ruste de vrome ziel

van

Juffrouw Amandine MARTENS

dochter van wijlen

Emiel en Sidonie VAN MAELDERGEM

**Eredirectrice van de Gemeentelijke Meisjesschool
te Geraardsbergen**

Lid van verscheidene kristelijke genootschappen

geboren te Delftinge, de 22 augustus 1890 en
godvruchtig overleden te Geraardsbergen, de
12 februari 1963, begenadigd door het Sacrament
der zieken en de Pauselijke zegen.

Kan men een sprekender samenvatting geven
van haar leven dan met de woorden van de dichter?
Waarachtigheid en eerlijkheid waren het kenmerk
van haar doen en laten, van gans haar leven.
Schijn of gemaaktheid was nooit in haar. Al wat
zij zei of deed het was haar menens. Die levens-
echtheid putte zij in een levendig geloof, en die
kracht haalde zij in een rustig vertrouwen op de
Goddelijke Voorzienigheid.

Als lerares en opvoedster was zij geacht en ge-
waarderd en reeds op jeugdige leeftijd werd haar
de bestuurtaak toegewezen. Zij was onwrikbaar in
haar zorg en toewijding. Haar liefde voor de haar
toevertrouwde jeugd kende geen vertroeteling,
maar volgde de soms harde lijn van de plicht en
de bekommernis om het goed. Daarom was zij
als bestuurster en opvoedster ten zeerste gewaar-
deerd.

Om haar minzame omgang werd zij door alle
mensen geacht. «In Paradisum deducant te Angeli»
Mogen met de engelen de gebeden van al uw
vrienden en verwanten u ten hemel geleiden.

Duurbare zusters, schoonbroer en verwanten,
gij weet hoezeer ik u heb liefgehad en hoe graag ik
in uw midden verbleef. Dank voor al uw goede
zorgen en genegenheid. De eeuwigheid zal ons niet
scheiden, wij blijven verenigd in God door gebed.

O Maria, wees mijn toevlucht in mijn stervensuur.

De familiën **MARTENS**
VAN MAELDERGEM
VAN DER LINDEN
VAN DEN BOSSCHE,

*danken U om uw vroom
gebed en medeleven.*

Druk. Van Nieuwenhove, G'bergen