

« O, neen,... 't en is geen sterven, neen,
't is 't leven dat begint. (Guido Gezelle)

†

DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Anna MARTENS

weduwe van de heer **Georges CRUYPELINCK**,
geboren te Sint-Blasius-Boekel op 26 augustus
1916 en godvruchtig in de Heer ontsla-
pen in het Sint-Elisabethziekenhuis te
Zottegem op 6 december 1983,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Schielijk is Anna van ons heengegaan,
maar wij buigen voor de Wil van God.

Een goede vijf jaar na haar echtgenoot
verliest de familie een intens meelevende
moeder. Van oudsher christelijk, beleefde zij
dit Christen-zijn door een steeds wederkeren-
de dienstvaardigheid. Tijdens de vele jaren
van betrokkenheid met de gemeenschap in
het centrum van een kleine gemeente was
haar levenswijze haar geloofsbelijdenis :
hulpzaam, eerlijk, verdraagzaam en verge-
vingsgezind.

Door haar kinderen en kleinkinderen ge-
eerd en geliefd, was zij ook « moeke » voor
velen die bij haar aanklopten, overtuigd van
haar bereidheid tot helpen.

Heer, wij kunnen niet verhinderen dat ons
hart het verlies gevoelt van hen die op
aarde zo innig met ons verbonden waren,
doch wij verenigen ons zo innig mogelijk
met de wil van God : « Onze Vader, Uw wil
geschiede op aarde als in de hemel... »

Dierbare kinderen en kleinkinderen, draagt
uw lief en leed verder samen als christe-
ne mensen. Richt vertrouwd uw blikken
naar O.L. Heer en zijn kerk. Blijft vader
en moeder indachtig in uw gebeden. Aan
broers en zusters, aan al onze familieleden
en vrienden, vaartwel tot een beter weerzien.
Jezus, Maria, Jozef, geef ons de Kerstvrede.

De families

MARTENS, CRUYPELINCK,
BAELE, LEURS,

danken U.

Namis : zondag 18 december 1983 om 9.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen Raoul, Marktplein, Brakel