

Ik roep uit de grond van mijn hart:
Heer, verhoor mij.

(Psalm 119)



BIDDEND NEMEN WIJ AFSCHIED VAN

MEVROUW

Anna MARTENS

echtgenote van de Heer
Adelin MATTHU

geboren te Oudenaarde op 22 februari 1923
en er godvruchtig overleden op 3 juni 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De families MARTENS - MATTHU

danken u voor uw gebed en medeleven.

Begrafenissen D'Hondt, Dijkstr. - Lindestr., Oudenaarde

Anna heeft in haar laatste levensjaren kunnen genieten van een goede verzorging in het rustoord 'De Meerspoort'. Samen met haar echtgenoot kon zij er onbezorgd leven: eens rondkuieren, T.V. kijken, stiltes genieten van kleine dingen op hun gezellige kamer: het vulde haar dagen. Zij was er gelukkig en had zich vlug aangepast aan hun nieuwe leefruimte.

Met de schrijver van het oude bijbelboek mogen wij stellen, zoals het staat in psalm 119, in die lofzang op de Wet:

Ik roep uit de grond van mijn hart:
Heer, verhoor mij;
aan Uw beschikkingen blijf ik trouw.
Aanhoor mij, Heer, in Uw goedheid
en laat mij leven zoals Gij bepaalt.
Gij zijt voor ieder nabij, Heer;
betrouwbaar is alles wat Gij gebiedt.

Reeds lang weet ik van Uw verordeningen
dat Gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
Reeds vroeg in de ochtend roep ik Uw hulp in;
Heer, ik stel mijn hoop op Uw woord.

Wie openstaat voor het woord van de Heer en daar naar leeft, mag rekenen op Gods eeuwige beloning. De eindbestemming van de mens ligt bij de liefdevolle Vader. Hier op aarde mogen wij elkaar gelukkig maken.

Dierbare echtgenoot, heb dank voor alles wat wij samen mochten beredderen. In gebed blijven wij met elkaar verbonden.

Zij ruste in Gods vrede.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde