



Vroom en dankbaar aandenken aan
de heer

ARTHUR MARTENS

weduwnaar van
Irma Stevens

geboren te Ophasselt op 19 oktober 1905
en godvruchtig overleden in het U.Z. te
Gent op 3 september 1990, gesterkt door
het H. Sakrament der zieken.

Onverwacht komt het nieuws over Deftinge.
"Arthur Martens van de Breebijl is ge-
storven". - Iedereen geeft toe: "Hij heeft
'n hoge, schone leeftijd bereikt".

Elke zondag kwam hij naar de kerk, rustig,
kalm, met 'n stille glimlach. Na de mis
stond hij met dezelfde mede-mensen nog 'n
babbeltje te doen. Iedereen bebofte hem
dat hij er nog zo goed uit zag en hij liet
zich dat gaarne zeggen.

Toch had hij als landbouwer z'n leven
lang zwaar werk verricht om het bedrijf
uit te bouwen en het aan zijn kinderen door
te geven. Hij heeft er door zijn kinderen

'n toekomst kunnen verzekeren, als ze er
ook voor werkten.

Voor 't overige bleef Arthur "zacht van
aard" en de rust die van hem uitging was
"weldoende".

De natuur was en bleef zijn lang leven. De
velden, de vruchten, de dieren, de jaar-
getijden. Hij leefde er mee en was zeker
's zondags God dankbaar om de zegen over
zijn werk en de zijnen.

Ook de kinderen zijn hem gevolgd in zijn
verdraagzame eerlijkheid. Hij en ... elk
heeft zijn gebreken, maar ... dankbaarheid
om zijn gezin en de dagelijkse dingen heb-
ben hem gedragen en zijn hem bijgebleven
tot hij nu het hoofd heeft neergelegd.

Goede vader, wij danken u voor alles en
gedenken u.

Goede kinderen, gedenk uw vader en God
zegene u.

Om uw vroom gebed, uw medevoelen in de
rouw danken U van harte de families :

Martens, Stevens,
Machtelinckx en Tuypens

Begraaf. Haustraete-Ritserveldt, Steenhuizen
Uitg. Miserez, Deftinge