

...Omdat er bij Hem veel vergiffenis en genade
gevonden wordt. (Mis der overledenen)



BID VOOR DE ZIEL VAN
Heer August MARTENS

echtgenoot van

Mevrouw Adolfine VAN LIERDE

geboren te Deftinge de 12 november 1872 en aldaar
godvruchtig overleden de 20 september 1959,
gerstekt door de laatste HH. Sakramenten
en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis".

Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Waar-
om zou hij geen barmhartigheid verwerven, die
zijn zwakheid die elke mens eigen is, erkend en alles
verwacht van God die de Barmhartigheid zelve is
en stierf voor elke berouwhebbende mens.

Uw Vriend, o mens is God alléén
al 't ander moet gij schromen.

De dood al mijdt gij u, groot of klein
de dood is gauw gekomen.

Tot U neem ik mijn toevlucht, o Heer, bevrijd mij
door uw genade, hoor mij aan en kom mij ter hulp.
Laat mij ook, zoals de werkers van het elfde uur, uit
uw Evangelie, hopen op een loon, dat vergiffenis
en zaligheid brengen zal. Gij o God, hebt beloofd,
als wij berouw toonden, onze zonden niet meer te
zullen gedenken en alle schuld ervan achter uw
rug weg te gooien. Wie zal het bestaan, zo Gij, o

God, onze geringheid niet in acht neemt?

Ik dank al wie goed was voor mij en begrijpend,
vooral diegene die mij bijstond in de krankheden
en de behoeftigheid van mijn oude dag.

Laten wij samen bidden opdat God op ons zou
toepassen wat Hij voor eenieder van ons wil zijn :
Redding en hulp in de nood.

H. Barbara, Patrones van de goede dood, bid
voor hem.

H. Ursmarus, Patroon der parochie, geleid uw
Parochiaan vóór Gods Troon.

De familiën MARTENS,
VAN LIERDE en
VAN NIEUWENHOVE,

*danken U oprecht om uw
gebeden en uw deelne-
ming in hun pijnlijke rouw.*

Uitg. Cl. Miserez, koster, Deftinge