

Goede moeders sterven nooit,
maar leven voort in 't mensenhart.

†

Bid God voor de ziel van

MEVROUW

BERTHA MARTENS

echtgenote van de Heer Aimé ROGGHE

geboren te Hansbeke op 3 februari 1902 en god-
vruchtig overleden te Landegem op 22 januari 1978,
gesterkt door de H. Sacramenten der Zieken en de
pauselijke zegen.

Lid van K.V.L.V.

Na een schoon dienend leven heeft onze dierbare
overledene haar schone ziel aan de Schepper terug-
gegeven. Hoe goed is het te kunnen terugblikken
op een leven dat verliep onder Gods oog en in de
geborgenheid van Zijn Voorzienigheid.

Daarom is er naast de begrijpelijke droefheid om
het heengaan van deze dierbare ook vreugde in
onze rouw. Wij zijn haar dankbaar voor al de ver-
borgten krachten, waaruit zij heeft geleefd : de een-
voud van haar geloof, de sterkte van haar hoop, de
diepte van haar levensechte naastenliefde. Gans
haar leven was geven.

Ze was een gelukkige moeder. Haar kinderen en
kleinkinderen hielden zoveel van haar en dat te
ondervinden maakte haar zo blij en zo fier : de
beloning van al haar zorgen.

Zoals haar leven stil en rustig is geweest, zo was
haar heengaan uit ons midden. Ze voelde de druk
van lijden en ziekte. Ze zag de weemoed van haar
geliefden bij haar ziekbed, er kwam over haar een
gelatenheid en een stil verlangen om naar de Heer
te gaan.

Een vruchtbaar leven, een schone oude dag, een
zacht heengaan. Daarom is onze pijn stil en rustig,
daarom aanvaarden we deze beproeving en offeren
ze, samen met het lijden van Christus aan de Va-
der, tot zielerust van onze dierbare afgestorvene.

Dierbare echtgenoot, aan ons geluk op aarde is een
eind gekomen. Dank omdat ge zoveel hebt gedaan
voor mij, omdat ge me zeer gelukkig hebt gemaakt.
Wees moedig en sterk en reken hierbij op de Heer,
op mijn gebed en op de steun van onze kinderen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik heb de
eeuwige vreugde gevonden bij God. Van uit de
hemel zal mijn zorg verder naar u uitgaan. Ik ben
u dankbaar voor alles wat gij voor mij gedaan hebt.
Moge de Heer u allen zegenen en bewaren.
Dierbare familie en vrienden, mogen we elkaar
nooit vergeten en onze genegenheid laten voort-
duren tot we weer allen verenigd zijn.

Aimé ROGGHE, zijn kinderen en kleinkinderen,
**danken U voor uw gebeden
en medeleven in de rouw.**

Landegem, 26 januari 1978.

Begr. O. Geirnaert, Merendree - Tel. 71.60.26