

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**Mijnheer DAVID MARTENS**

Echtgenoot van

**Mevrouw Cyrilla Van Der Eecken**

Geboren te Zegelsem, de 30 December 1914 en godvruchtig overleden te Kwaremont, de 29 December 1953. Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Mijn levensdagen zijn spoedig voorbijgevlogen; doch de laatste waren voor mij zo ellendig dat zij schenen als in nachten veranderd. Ik werd ziek, de sterkte van mijn lichaam verliet mij en mijn krachten verdwenen. Mijn kwaal was ongeneesbaar: noch de kunst der geneesheren, noch de wensen en de gebeden van mijn bloedverwanten waren bij machte mij de gezondheid terug te geven; enkel kon ik mijn ogen richten tot God die alleen redding brengen kon en troost in mijn nood.

Tot U, o Heer, heb ik mijn ogen gericht en mijn stem verheven; op U heb ik mijn betrouwen gesteld. Een hart dat leedwezen heeft en zich vernedert zult Gij, o God, niet versmaden. (Ps. 50).

Duurbare echtgenote en kind, droevig is dit vroegtijdig scheiden. Ziet op naar God, van hem moogt ge troost en opbeuring, steun en sterkte verwachten, die de mensen niet kunnen geven.

Geliefde ouders, broeders en zusters, gaat gij ook in uw droefheid naar God, naar het Kerststalkeken, daar vindt gij vrede en berusting in uw verdriet. Ik dank U allen voor uw genegenheid en uw hulp in mijn ziekte, en vooral nog, Eerwaarde Zusters, die als engelen van liefde, mij dag en nacht hebben bijgestaan. Nog een laatste gunst vraag ik aan U allen; bidt nog veel voor mij. — Onbevlekt Hart van Maria wees mijn toevlucht. (300 d. afl.).

Drukkerij De Burck, Onderstraat, 20, Gavere

Mevrouw David MARTENS, geboren Cyrilla VAN DER EECKEN;  
zijn echtgenote.  
Meijuffer Georgette MARTENS; zijn dochter.  
De familiën MARTENS, BOTTELDOORNE, VAN DER EECKEN en VAN GANSBEKE;

bedanken voor de blijken van genegenheid en gebeden, hun betoond in hun rouw.