

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde geven.



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Emiel MARTENS

**echtgenoot van Mevrouw
Léane VAN WIJMEERSCH**

Geboren te Geraardsbergen
op 19 juni 1933
en in familiekring thuis overleden
op 22 maart 2001,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

De familie dankt u voor uw aanwezigheid en uw
gebed bij de uitvaart van hun geliefd familielid.

Vader is uit ons midden gegaan,
een plaats is nu leeg.
We kunnen dank zeggen voor al het goede
dat wij van hem mochten ondervinden.
Zijn beeld staat nog scherp in onze herinnering,
maar de wonde in ons hart
is nog lang niet geheeld.
Het leven gaat verder zonder hem,
maar we kunnen niet nalaten
af en toe een traan weg te pinken
om dit verlies.
Dan wordt je stil van binnen,
dan denk je aan vroeger dagen:
aan zijn werkzaamheid voor zijn gezin
aan ons samen zijn in het gezin;
ook aan zijn ziekte en aftakeling.
We zagen hem graag en zijn blij
dat hij onze man en vader mocht zijn.

Namis op vrijdag 27 april 2001 om 18.30 uur
in de Sint-Pietersbandenkerk te Nederbrakel.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49