

Het leven is ons gegeven om God te zoeken,
de dood om Hem te vinden
de eeuwigheid om Hem te bezitten.



DANKBARE HERINNERING AAN

Emiel, Jozef, August MARTENS

weduwnaar van
Maria VAN DEN BERGHE

Geboren te Michelbeke op 3 juni 1906
en godvruchtig overleden te Brakel - Elst
op 10 maart 1987,
gesterkt door de sacramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Drukk. De Clercq-De Meyer, Zottegem (S.M.O.)
Rouwondern. - Crematie RAOUL - Brakel

Zijn wij onderweg naar 'iets'
of is het meer een reis naar 'niets'
leven tussen vreugd' en pijn
zou dat werkelijk leven zijn ?

is het leven ... zomaar leven
of een deel van 't grote plan
soms kom je iets eeuwigs tegen
en héél even denk je dan :

dat het licht weer op kan stralen
uit een diepe duisternis
en dat leven wordt geboren
uit wat al gestorven is.

(T H)

**De families MARTENS, VAN DEN BERGHE,
VAN DEN BROEKE en VAN WIJMEERSCH,**

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.