

Heer, vervul onze verwachtingen en laat ons delen in de overvloed van Uw barmhartigheid.



Bid voor de ziel van

DE HEER

Florimond MARTENS

geboren te Bellem op 19 augustus 1895 en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent op 3 juni 1982, gesterkt met de Sakramenten der zieken.

Vereerd met het Landbouw - ereteken 1ste klas.

Een alom gekend man is uit ons midden heengegaan. Een lang, verdienstelijk leven werd beëindigd. Hij leefde zo gaarne in de volle natuur, midden de mensen.

Hij bewonderde de natuur. In haar luister voelde hij de grootheid van God. Zijn arbeid was een loflied tot de Schepper. Daar vond hij de kracht om zich onvermoeibaar in te zetten.

Hij was landbouwer met hart en ziel, met een uitgesproken voorkeur voor de dieren. Dieren boeiden hem, veeprijskampen waren zijn geliefde sport. Lange jaren trad hij er op als jurylid. Tot op de laatste dag leefde hij mee met alles wat op het bedrijf gebeurde, het was zijn leven en zijn vreugde. Maar groter en dieper dan al deze dingen was zijn eerbied en liefde voor God en de mensen.

Hij hield van de mensen, praatte graag, was sterk geïnteresseerd. Hij was zelf gevoelig voor vriendschap en op zijn beurt deed hij graag plezier aan iedereen.

Hij had een grote liefde voor de Heer. In alles wist hij zich in Gods hand. Hij was God aangenaam door trouw aan H. Mis en gebed. En als lijden en ziekte zijn deel werd dan heeft hij alles moedig gedragen. Hierbij zocht hij kracht bij de Heer die hij regelmatig aan huis ontving in de H. Kommunie en op Wie hij altijd zijn vertrouwen stelde. Alleen bij de Heer is de bekroning van zulk leven te vinden.

Dierbare familieleden, hoezeer ik ook van u hield, ik moet u verlaten. Heb dank voor de liefde en de goede zorgen waarmede gij mij omringd hebt, vooral gij Nelly en Remi die alles voor mij gedaan hebt. Dank u. Moge de Heer u daarvoor belonen en u zegenen in uw verder leven. Vergeet mij niet in uw gebed.

Goede vrienden, dank u voor uw genegenheid. Ik blijf uw aller vriend bij de Heer. Bid voor mij. Hemelse Vader, wij danken U om dit schoon en eenvoudig leven. Breng Gij het nu tot voltooiing in Uw eeuwige liefde. Heer, geef hem de eeuwige rust.

De families MARTENS en DE PRE

danken U om uw gebed en medeleven
in de rouw.

Begr. O. Claeys, Nevele.