

" Moeder van barmhartigheid, sla op ons  
uw barmhartige ogen  
En toon ons na deze ballingschap, Jezus,  
de gezegende vrucht van uw schoot".

†

Dit weze een dankbaar aandenken  
aan, en een uitnodiging tot een  
vroom gebed voor de heer

## FRANS MARTENS

echtgenoot van mevrouw  
**Zoë Van Strijthem**

geboren te Deftinge op 5 mei 1907 en er  
godvruchtig overleden op 31 januari 1980,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der  
zieken.

Rustend hoofdonderwijzer  
Lid van de bond van het H. Hart  
Lid van de bond der gepensioneerden.

---

De families Martens, Van Strijthem,  
D'Haenens, Van De Sande en  
Miserez

danken U voor uw blijken van  
deelneming en uw gebed voor onze  
dierbare afgestorvene.

---

Uitg. Miserez, Deftinge

De plannen die God met een mens heeft  
zijn soms wonderbaar. Zo was dit ook in  
het leven van Frans. Hij en zijn geliefde  
echtgenote waren twee gelukkige mensen  
die onverbrekkelijk één waren in liefde en  
vreugde, in leed en beproeving. Een gezin  
heeft hij niet mogen stichten want God  
had met hem andere plannen voor.

Als onderwijzer en opvoeder was hij zeer  
gееerd en gewaardeerd. Door een degelijk  
onderwijs en diep-kristelijke opvoeding  
bereidde hij de jonge jeugd voor op het  
leven. Later heeft hij zich belangloos  
ingezet voor het onderhoud en de kleur-  
rijke versiering van zijn kerk; maar ook  
op de parochie was hij zeer bedrijvig. In  
plaats van welverdiende rust heeft hij met  
de grootste gelatenheid zijn jarenlange  
ziekte gedragen naar het voorbeeld van  
de Heer zelf. De kracht tot deze moeilijke  
opdracht vond hij in zijn rotsvast geloof  
dat hij in woord en daad beleed en in zijn  
onverwoestbaar vertrouwen op de hulp  
van zijn hemelmoeder. "Maria, ik reken  
op u, was zijn kenspreuk. Moge zij hem  
nu binnenleiden in het Rijk van haar  
Zoon.

Lieve echtgenote, wat gij voor mij gedaan  
hebt is onder geen woorden te brengen.  
Dank u voor uw grote trouw, uw warme  
liefde en onophoudende zorgen. De Heer  
weze ook in de toekomst uw sterkte.  
Vaarwel en ik wacht op u bij de Vader.  
Dierbare familie en vele vrienden, slechts  
tijdelijk lopen onze wegen uiteen. Bid  
voor mij en ik vergeet u ook niet.