

Ook als ik oud ben geworden en grijs,
verlaat mij dan niet, mijn God.

Sion 1



Dankbare herinnering aan

DE HEER

GASTON MARTENS

Echtgenoot van Mevrouw MARIA T'SIOBBEL.

Geboren te Gentbrugge op 17 juni 1901,
en godvruchtig overleden in zijn huiskring
op 18 mei 1991,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

*Lid van het Nationaal Verbond
van Burgelijke Oorlogsinvaliden.*

Maria T'SIOBBEL *zijn echtgenote*;

Gilbert WAEYTENS(+)-MARTENS Suzanne,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen;

Armand VINDEVOGEL(+)-

August DE RIDDER(+)-MARTENS Alice,
kinderen en kleinkinderen;

de families

MARTENS, T'SIOBBEL, DE SMET en REYNS
danken U voor de blijken van innig medevoelen.

Namis: vrijdag 14 juni 1991 om 19.30 uur.

Heer onze God,
Gij alleen kent onze dagen,
en wij ervaren hoe broos een mensen-
leven is.

Nu de dagen van Gaston onverwacht ten
einde zijn gekomen, danken wij U voor al
het goede dat hij in ons midden heeft
verricht: zijn genegenheid voor zijn
echtgenote, zijn stille dienstbaarheid en
plichtsgetrouwheid op het werk, zijn
ongekunstelde en minzame omgang met
zovelen, zijn poging om een gelovig man
te zijn.

Heer, gedenk ook vele dagen van lijden
en tegenslag in zijn leven, dewelke hij
geduldig en gelaten droeg, haast zonder
klagen; de eenzaamheid om het
kinderloos blijven, de vele onopgeloste
lijdensvragen midden zijn ziekte.

Wat was hij dankbaar voor de toegewijde
verzorging door zijn genegen echtgenote
en verzorgend personeel, dokter en
familie.

Nu dit leven ten einde liep, bidden wij U:
wil hem belonen naar werken
en vrede schenken in uw onvergankelijk
licht.

Druk. Morre, Zwalm — Rouwcenter Funeralia, Zwalm.