

*Zoals hij geleefd heeft, zacht en goed, zo heeft hij ons verlaten.*



DANKBARE HERINNERING AAN  
DE HEER

## **Gaston MARTENS**

**echtgenoot van Mevrouw Paula DOBBELS**

geboren te Nevele op 1 maart 1909  
en godvruchtig overleden te Deinze  
op 10 mei 1987, gesterkt door de  
sacramentele zalving der zieken.

*Lid van de katholieke bond  
der gepensioneerden.*



Hij was nog, zoals trouw iedere zondag, naar de hoogmis geweest en zou Moederkensdag vieren bij zijn dochter. Maar toen werd hij opeens onwel en moest dringend naar de kliniek gevoerd worden, waar hij zacht in de Heer is ontslapen. Zo eindigde het leven van deze voorname, godsdienstige christenmens, zoals hij het zelf dikwijls had gewenst, in het bijzijn van al zijn geliefden en gesterkt door het sacrament der zieken.

Gelukkig dat hij een diepgelovig mens was, die zó geleefd had dat hij altijd bereid was om te sterven. Nooit ging hij slapen zonder een ingetogen kruisteken en een innig gebed om de Heer te bedanken voor de voorbije dag. Nimmer verloochende hij zijn diepe godsvrucht. Vooral zijn devotie tot O.L. Vrouw was, zijn leven lang voor hem en de zijnen een steun en een kracht. De kapel, nabij de hoeve, gewijd aan O.L. Vrouw van Halle, zal hiervan de stille getuigenis blijven.

Vader hield met hart en ziel van het leven op de boerderij, waar hij de hem opgedragen taak steeds met toewijding heeft vervuld. Zijn werk was zijn leven en zijn vreugde tot de laatste dag hier op aarde.

Tekenend voor vader was zijn dagelijkse bekommernis om het welzijn van de anderen. Hij was een graag geziene figuur en volksvriend. Hij was graag onder de mensen en met hen deelde hij zijn optimisme en zijn grote vriendschap.

Zijn zachte helpende hand was overal waar wij erom vroegen en hiervoor haalde hij de kracht uit zijn grenzeloze liefde voor zijn dierbaren.

Dank U, Heer, omdat gij ons zo'n goede echtgenoot en vader hebt geschonken.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, het plotse afscheid is zwaar. Men leert het nooit. U waart mijn vreugde en trots. Draag zorg voor mekaar. Leef verder als eerlijke en goede mensen.

Vader, gij waart een mens om van te houden, zo onverwacht zijt gij nu heengegaan, maar in ons hart blijft gij heel dicht bij ons bewaard.



Om uw gebeden en blijken van deelneming danken U :

de families MARTENS-BILLIET en  
DOBBELS-CLAEYS.

---

Begr. De Wulf  
Bijhuis : Walter Schaeck  
Druk De Neve, Nevele