

*Zij is zo rustig ingedut
zo moe na al die jaren.
Zij mocht in schone trouw bewaren
geloof, dat troost geeft en beschut.*

*Weet dat je in ons hart
altijd zal blijven bestaan.*

†

Gij die haar gekend en bemind hebt gedenk

mevrouw

Germaine MARTENS

weduwe van de heer

Maurits DEMOEN

Geboren te Goeferinge op 11 februari 1907
en godvruchtig overleden in het
O.-L.-Vrouwziekenhuis te Geraardsbergen
op 17 juli 1999, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De families MARTENS, DELANGHE,
DEMOEN, PAEPE, DE ROY danken U voor
uw blijken van medeleven.

Tot het laatste ogenblik in haar mooi voltooid leven heeft Germaine haar leven in eigen hand mogen en kunnen houden. Totaal onafhankelijk van anderen heeft ze met een drang naar perfectie alle zaken zelf beheerd en in handen gehouden.

Zij was ook zeer principieel, ze zou niemand naar de mond hebben gepraat maar kwam duidelijk uit voor haar mening en zou zeker gecorrigeerd hebben waar nodig.

Reeds 24 jaar was ze weduwe en samen met haar dochter verbleef ze verder in haar woning. Met een ongelooflijk evenwicht, zonder hoogten noch laagten, heeft ze haar leven zinvol doorgebracht en haar huishoudelijke taken tot het laatste toe vervuld.

Ze zag heel graag haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en zou er alles voor gedaan hebben. Slechts heel kort is ze ziek geweest, een plotse aanval heeft haar onmiddellijk verlamd en onbewust is ze langzaam maar zeker uit dit leven weggeëbd. Heer onze God, bij het einde van dit mooie gelovige voltooide leven willen wij U danken om alles wat Germaine voor ons betekenen mocht. Wij bidden U. Laat haar nu thuiskomen in uw onbegrensde vreugde en leer ons geloven dat zij - van bij U Heer - innig met ons verbonden blijft.

O.-L.-Vrouw van de Oudenberg, bid voor ons.

De namis zal opgedragen worden op
zaterdag 28 augustus 1999 om 18.30 uur.

Op de eerste dinsdag van de maanden augustus en
september zal om 18.30 uur een H. Mis voor
Germaine worden opgedragen.



Begravenissen Van den Driessche
Drukkerij Van de Maele