



DANKBARE HERINNERING AAN  
MEVROUW

**GERMAINE MARTENS**

weduwe van de Heer  
**EMIEL DE BACKER**

geboren te Parike op 23 september 1907 en  
godvruchtig overleden in het St.-Franciscus-  
tehuis te Brakel op 20 februari 1991, gesterkt  
door het ziekensakrament.

---

De families **MARTENS, DE BACKER,**  
**PORREWIJCK** en **KESTELIJN,**

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming en gebed.

*AFSCHEID*

*Gebroken zijn je handen  
Van marmer, je gelaat.  
Het is stil nu om je heen  
Alleen nog geuren rozen  
En ik die om je ween.  
Reeds heeft de sneeuw  
je voetspoor uitgewist.  
Hoe vind ik nu de weg ?  
Die jij me hebt getoond.*

William Van Holder