

Het leed eener eerste wonde is nauwelijks verzacht of een ander even zwaar, komt ons treffen.

Wij zuchten, o Heer, doch morren niet, want alles is geschied volgens uw Wijsheid en Voorzienigheid.

† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

Hector Karel Lodewijk MARTENS

Geboren te Erwetegem, den 28 Mei 1876, en aldaar zeer godvruchtig overleden den 13 Juni 1948.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden en de Pauselijken Zegen.

LID van alle godvruchtige genootschappen.

©©©©©©

De zeden van hem, wiens afsterven wij betreuren, waren deze van een ware christen. Godvruchtigheid zonder geveinsdheid en menschelijk opzicht, groote openhartigheid, onvermoeibare ijver, standvastig geduld, maakten hem aangenaam aan God en aan de menschen. Met den Apostel mag hij zeggen: « dit is het getuigenis van mijn geweten dat ik op deze wereld in de eenvoudigheid en de oprechtheid des harten geleefd heb. »

Met een bewonderenswaardige verdueligheid, in volkomen onderwerping aan Gods aanbiddelijken Wil, heeft hij de bitterheid zijner ziekte geleden, overtuigd dat zoo wij hier op aarde met Jezus lijden, wij met Hem in der eeuwigheid ons zullen verblijden. Met recht mag hij zeggen: « mijn godsdienst is altijd mijn troost en sterkte geweest in al de beproevingen mijner langdurige ziekte en bovenal mijn zoetste hoop in het stervensuur. »

Beminde Broeders en Zusters, die steeds als troostengels rond mij waart, wij waren in ons intiem huuselijk leven zoo gelukkig bij elkaar, hebt dank voor de teedere zorgen waarmede gij mij dag en nacht onverpoosd omringd hebt, mijn leven hebt verblijd en mijn

lijden hebt verzacht. Bij den Heer zal ik u gedenken; blijft gij mij uw genegenheid bewaren door uw gebeden. — Duurbare Familie, vaarwel, weent doch wees niet als degenen die geen hoop hebben, eens komt de dag van een zalig weerzien.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



Zijn Broeders, Zusters, Neven en Nichten,

De Familiën MARTENS en FRANÇOIS,

Zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming en gebeden, in onzen diepen rouw, danken U allen oprecht.

Dr. O. Schautteet-De Keyser, Trapstr. 21 Zottegem