

Gij Heer zijt onze enige Hoop !



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

HENRI MARTENS

Echtgenoot van Mevrouw
LEONA GEZELS

Geboren te Sint-Blasius-Boekel, op 12 maart 1912 en er wonende, schielijk overleden in de St.-Elisabethkliniek te Zottegem op 17 oktober 1977, gezalfd met de H. Olie «in extremis».

Lid van de Voortplanting van het Geloof

De ene mens leeft lang of sterft onverwachts en bij de andere komt de dood verwacht maar al te vroeg.

Te vroeg was het zeker voor Henri die nu precies op een leeftijd gekomen was waar vele mensen nog vele jaren van een welverdiend rustpensioen kunnen genieten.

Als oudste kind van een groot en christelijk gezin heeft de dierbare overledene een werkzaam leven achter zich : eerst op de boerderij van zijn ouders, later op het eigen boerderijtje en buitenshuis. Als zorgzame huisvader besteedde hij steeds zijn beste krachten aan zijn gezin.

Sinds enkele tijd lijdend aan een kwaal verzeegg en verdroeg Henri geduldig zijn lijden

omwille van de zijnen. Vóór zijn hoogbejaarde moeder wordt Henri nu opgeroepen tot de eeuwigheid en tot ons aller Vader bij zijn eigen vader en zijn te vroeg gestorven broer.

Moge de Heer van leven en dood hem barmhartig opnemen in het grote hemelse gezin « waar geen rouw, geen smart, geen tranen meer zijn ». (Bijbel).

Dierbare echtgenote en kinderen, te vroeg en vrij onverwacht moet ik u verlaten. Blijft me gedenken vooral in uw zondagsmis. Ik dank u om de zorgen in mijn leven en uw gebeden in mijn dood.

Tot weerziens met mijn lieve kleinkinderen. Dierbare moeder, uw Henri gaat u vóór. Ik dank u op voorhand voor uw vele gebeden die gij voor mijn zielerust zult bidden. Houd moed en blijf nog wat bij uw kinderen en kleinkinderen hier op aarde.

Dierbare schoonmoeder, broers en zusters, vaartwel in dit leven. Dank u om uw genegenheid voor mij en de onzen.

Aan allen, ook aan de andere verwanten, vrienden en geburen, beste dank om uw medeleven in de rouw.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

H. Maria, koningin van de rozenkrans en troosteres der bedrukten, bid voor ons.

De Families :

MARTENS, GEZELS, BAELE en JOOS,
danken U om uw gebed en medevoelen.