

Mensenhulp is ijdelheid.

Psalmen



Wachtend op de verheerlijkende verrijzenis
van het lichaam, ruste in vrede de ziel van

de Heer Henri Martens

echtgenoot van Mevrouw

Martha GAUBLOMME

geboren te Elst, op 29 december 1920 en door zijn
Schepper de eeuwigheid binnengeropen te Michel-
beke, op 13 april 1963, gezalfd met de Heilige Olie.



In de scheidingsseconde na de dood bevindt een
ziel in staat van genade zich vóór God. In die ziel ziet
Hij gelijkenis met zijn natuur, want genade is deel
hebben in de natuur van God. Juist zoals een moeder
haar kind kent door de gelijkenis met haar natuur,
zo kent God zijn eigen kinderen door gelijkenis van
natuur. Indien we geboren zijn uit Hem, weet Hij het.

Daar de soevereine Rechter, onze Lieve Heer en
Redder Jezus Christus, in die ziel zijn gelijkenis ziet
als broer, zegt Hij tot haar: „Kom, gij gezegende van
mijn vader. Ik heb u geleerd te bidden: Onze Vader.
Ik ben de natuurlijke Zoon, gij zijt de aangenomen
zoon. Kom in het Koninkrijk, dat Ik bereid heb voor u
van alle eeuwigheid”.

Als men goed leeft, wat heeft men zich dan te be-
kummeren om de dood? Immers hij verandert niets
aan het eigenlijke wezen van ons leven en wij ont-
vangen hem voorkomend en beleven dat ogenblik
als elk ander. Het is onze laatste gave aan de Heer,
onze laatste daad van onderwerping, ons laatste
offer, het slotaccord van de melodie van ons leven.
Waar het op aankomt, is: altijd bereid te zijn.

Martha, naar mensenoordeel ben ik te vroeg ge-
gaan, maar als gelovigen weten wij toch dat God, de
beste Vader, oneindig beter dan de beste vader op
aarde, niets doet of laat gebeuren, wat niet - nu of
later - zal blijken datgene te zijn wat wij voor ons
echte geluk nodig hadden. Daarom kunt gij bidden:
„Vader, uw wil geschiede”. Ik dank u voor uw liefde
vol meelevens met mij en voor uw onophoudelijke
bezorgdheid tijdens mijn ziekte. Voed onze André
goed op, zodat hij uw troost, uw eer en uw vreugde
moge zijn en moge hij de herinnering aan zijn vader
bij U levend houden.

Vader, broer en zuster, familieleden en vrienden,
bidt voor mij.

Geef hem de eeuwige rust, Heer, en dat het
eeuwig Licht hem verlichte.



Voor de betuiging van uw medevoelen in
onze rouw bij het afsterven van de Heer
HENRI MARTENS
en voor uw gebed tot lansen van zijn ziel,
danken wij U van harte.

De Families Martens, Gaublomme
Verlinden, De Vleeschauwer.

Uitg. Mw L. De Vleeschauwer-Coppens. Michelbeke