

Ik geloof in God.

† BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

HORTENSE MARTENS

weduwe van Mijnheer

EDMOND VANDORPE

geboren te Leupegem de 22 april 1889 en godvruchtig overleden te Nukerke de 13 mei 1965, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

De overledene heeft in haar leven haar betrouwen op God gesteld: Hij is de goede Vader, die de goede wil van zijn getrouwen beloond. Zo zal zij van Hem reeds de beloning ontvangen hebben die Hij beloofd heeft aan allen die Hem trouw zullen gebleven zijn gedurende hun leven.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik verlaat U niet zonder U te danken voor Uw kinderlijke genegenheid. Gods zegen ruste verder over U en Uw leven. Gedenk mij in uw gebed. Tot weerziens in de Hemel.

Eerwaarde Zusters die mij verzorgd hebt, dankbaar zal ik God voor U bidden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

O. L. Vrouw, hulp der kristenen, bid voor haar.

.....
Druk. Fourez, Ronse

Mevrouw Omer MASSEZ-VANDORPE ;
Mijnheer en Mevrouw Robert VANDORPE-VAN BUTSELE ;
Mijnheer en Mevrouw Willy MASSEZ-DEBLOMME ;
Mijnheer Patrick VANDORPE ;
De familiën MARTENS, VANDORPE, LEENAERT en CALLEWAERT,
De Eerwaarde Zusters van het Wit-Gele Kruis ;

Innig getroffen door de blijken van deelneming welke gij hun hebt betoond, bieden U hun dankbetuigingen aan.