



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

Marcel MARTENS

**echtgenoot van mevrouw
Lucienne T'SOBBEL**

Geboren te Parike op 4 april 1915
en in familiekring thuis overleden
op 22 maart 2004,
begeleid door het gebed van de Kerk.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De families MARTENS - PORREWIJCK
T'SOBBEL - WANDELS - HAUSTRATE.

Marcel,
We hebben het samen goed gehad.
Ik ben tevreden dat ik thuis voor je zorgen
kon tot je laatste dag, zoals je wenste.
Bedankt om je leven met mij te delen.
Lucienne

Pépé,
Je was een echte vader voor ons.
We waren welkom in je huis
dat een echte thuis voor ons werd.
Pépé Celleken, je blijft een warm plaatsje
in ons hart innemen.
Kinderen en kleinkinderen

Pépé,
Ik zal je missen ...
Je vele verhalen uit de tijd van toen, de
vele wandelingen die we samen maakten.
Bedankt voor alles wat je me leerde.
Geniet nu maar van je welverdiende rust.
Je petekind Wesley

De namis wordt opgedragen op zaterdag
10 april 2004 om 19 uur in de parochie-
kerk te Parike.