

Nu geef ik U, Heer, mijn ziel in handen.
Alle leven keert tot U terug.



Vroom aandenken aan
mevrouw

MARIA MARTENS

echtgenote van de heer
Arthur Machtelinckx

geboren te Delftinge op 6 september 1908
en godvruchtig overleden te Burst op 3
januari 1983, gesterkt door de HH. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De families

Martens, Machtelinckx,
D'Haenens en Schollaert

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Rouwënd om je heengaan maar dankend
om je 'zijn': dit is de gesteltenis van
ons hart. Afscheid nemen van een voor-
treffelijke vrouw en hoogstaande moeder
belaadt ons gemoed doch als gelovig mens
weten we dat dit niet het einde is maar
het begin van een nieuw leven in geluk
en vreugde bij God.

We zullen haar beeld in ons bewaren
van een liefdevolle echtgenote en moeder,
eenvoudig en gevoelig voor elke blik van
vriendschap, gelukkig om ons geluk, zacht-
moedig en rechtvaardig, diepgelovig en
trouw aan haar kristelijke levenswaarden.

In dankbaarheid om alles wat ze voor ons
betekende, bidden we: "God van liefde,
Gij weet hoe groot haar liefde was voor
ons. Laat haar genegenheid en goedheid
immer tot ons spreken. Breng haar nu over
naar de plaats, die Uw Zoon voor haar
heeft bereid en schenk haar Uw vreugdevol
geluk in eeuwigheid."

Dierbare echtgenoot, samen hebben wij
gewerkt, geleden, gebeden en zijn we ge-
lukkig geweest.

Moge uw vast geloof in een eeuwige ont-
moeting bij de Heer uw sterkste troost
zijn in deze beproeving.

Lieve kinderen en kleinkinderen, familie
en vrienden, ik dank U om alles wat gij
voor mij geweest zijt en gedaan hebt.
Uw genegenheid en liefdevolle zorgen zijn
me steeds een sterke steun geweest, vooral
in mijn lijden. Moge God U zegenen. Tot
weerziens in het eeuwig Vaderhuis.