

De deur des Hemels staat open voor hen die hun
betrouwen op Maria stellen. (H. Bonav.)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Meijuffer

Maria Victorina Martens

geboren te Nederbrakel op 11 oktober 1880 en
godvruchtig overleden te Ooprakel op 14 april 1963,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken en der
stervenden en de Pauselijke Zegen.

De duurzame overledene was een voor-
beeld in woord en wandel, in standvas-
tige belijdenis van haar geloof. Zij leefde
naar Gods woord: «De vrees des Heren,
dat is wijsheid; en afwijken van het
kwaad, dat is verstand». Met de god-
vrezende koning Ezechias mag ze verkla-
ren: Gij weet Heer, dat ik vóór U in
waarheid en met recht gemoed al goed
doende door het leven ben gegaan.

Ook tijdens haar langdurige ziekte
bleef ze immer opgewekt en onderwor-
pen aan Gods H. Wil. Het gebed was
haar troost in het lijden en haar sterkte
in het aanschijn van de dood. Gelukkig
de mens die zo sterven mag!

Dierbare familieleden, hebt allen dank
om de warme genegenheid waardoor ge
mijn lange levensjaren hebt veraange-
naamd. Wijkt nooit af van de rechte weg
waarop ik U ben voorgegaan. Vergeet
mij vooral niet in uw godvruchtige ge-
beden.



De Families

MARTENS,
CRAEYE,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.