



In Gods Vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel aan van

MEVROUW

Marie-Clementine MARTENS

echtgenote van de Heer Frans GERARDI.

geboren te Zegelsem op 26 februari 1923
en godvruchtig overleden te Deinze
in het St.-Vincentiusziekenhuis op 9 januari 1990.
Voorzinn van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Kristen Bond van Gepensioneerden.

Gods goedheid had haar jeugd gezegend met een
rijke geest en een edel gemoed, maar toch werd
ze niet gespaard van beproeving, kommer en zorg.
God is liefde. God is een vader, enkel in het
licht van dit mysterie kunnen wij begrijpen dat
het leven hard en toch schoon kan zijn. Moedig
heeft ze samen met haar man de vele kruisjes
gedragen. Gelukkig en tevree als een koning rijk,
woonde ze op de Donkweg. Wie kende Marieke
niet, er zijn mensen die een geluk en een wel-
daad zijn voor hun omgeving. Voor Marieke was
de wereld te klein om haar geluk uit te stralen,
hoe graag maakte ze bloemen, en hoeveel heeft
ze er niet gegeven met een glimlach en een goed
woordje. Met een optimistisch hart wist zij
anderen nog steeds moed te geven, want zij had
de kunst om anderen gelukkig te maken.

De werken van barmhartigheid waren voor haar
geen lege formules, maar ze heeft ze steeds
ijverig beoefend, want iedereen mocht op haar
hulp en gediensigheid beroep doen met de ge-
dachte « Het rechterhand moet niet weten wat het
linker geeft ».

Wij mogen gerust zeggen om al het goede dat
deze vrouw in haar leven verricht heeft, zal de
betaling van de Heer haar niet ontgaan.

Hoe dikwijls heeft ze niet gebeden tot de H. Rita,
het gebed in alle noodwendigheden: « Bevrijd mij
van de pijnen en angsten en verleen mij de ge-
zondheid en de vrede ». De wonderbare bruid van
de Gekruisigde heeft haar bij de Heer aanbevolen,
zij is er reeds gelukkig. Dat was haar geloof.

Dierbare Frans, lang waren we samen gelukkig,
het was mij een echte vreugde met u samen te
leven, samen te praten, nooit zijn onze woorden
enige verwijdering geweest van elkaar. Dank voor
de dagelijkse bezoeken in het ziekenhuis en weet
en geloof dat deze aardse band verder reikt.

Liefste kinderen en kleinkinderen, u weet dat ik
altijd om jullie bekommerd geweest ben, ik
dank de Heer dat ik jullie zo gelukkig heb mogen
zien en in de liefde die ik van u heb mogen
ondervinden. Wees de troost en de steun voor
vader.

Beste familie, goede geburen, vele vrienden, het
leven heeft zijn moeilijkheden, maar wat kunnen
lasten lichter worden door helpende handen, hier-
voor oprechte dank!

Aan allen « Vaart wel en tot weerziens ».

H. Rita, spreek voor haar en ons ten beste.

Namis: zondag 4 februari 1990 te 9.30 u.
in de St.-Ursmaruskkerk van Zegelsem.

Danken U van harte voor uw deelneming in de
rouw en gebeden:

De families MARTENS, BOTTELDOORN,
GERARDI, VAN DER LINDEN.

Rouwleiding bvba « RAOUL », Brakel
Drukk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel