

De dood is geen einde maar een nieuw begin.



Piëteitsvol aandenken aan

Juffrouw

Marie - Ida MARTENS

rustende onderwijzeres

geboren te Deftinge op 11 november 1887 en
vroom in de Heer ontslapen te
Geraardsbergen op 11 januari 1977,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

De dierbare overledene was een toonbeeld van christelijke deugd, van diepe godsvrucht, van innemende goedheid; een onschatbare zegen voor haar zusters, familieleden en al die haar kenden, door haar grenzeloze liefde en onverpoosde werkzaamheid. Rechtvaardigheid, rechtschapenheid, plichtsbe-trachting, zachtheid en mildheid kenmerkten haar.

Geheel haar beroepsleven heeft ze gewijd aan de opvoeding van talloze kindertjes,

waarvan ze hield en die ze met toewijding tot de eerste H. Communie heeft opgeleid.

Houdt Uw aandacht gevestigd op al wat waar is, al wat edel is, wat rechtvaardig is en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, op al wat deugd heet en lof verdient. Brengt in praktijk wat gij van mij hebt gehoord en gezien. En de God van Vrede zal met U zijn. (Phil. 4, 8-9).

Ik heb de goede strijd gestreden, de wed-loop voleind, het geloof bewaard. Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, waarmee mij de Heer als rechtvaardige Rechter zal belonen. (2 Tim. 4, 7-8).

Dit heengaan zal geen afscheid zijn; voor haar familie zal zij steeds « Meterke » blijven. De familie dankt U voor de blijken van medeleven en gebed.

Van de Maele