

Godvruchtig aandenken



Bid voor de zielerust

van Mevrouw

JOSÉPHINE MARTINES

weduwe van Mijnheer

ALFRED BOUCHAT

geboren te Namen, den 27 Oogst 1862
en overleden te Nederbrakel, den 13 Juni 1943,
gezalfd met de H. Olie.

Vaart wel, mijne lieve kinderen, vaart wel ! De Heer roept mij tot Zich, de dood rukt mij uit uw armen, maar mijn liefde voor u blijft in eeuwigheid. Ik weet hoe zeer gij mij op aarde hebt bemind, nu zijt gij in droefheid gedompeld... troost u, wij zijn niet voor altijd gescheiden, eens zal ik U weerzien en niets zal onze vreugde meer storen.

Moeder lief laat geen scheiding ons hinderen,
Nu gij d'aard voor den hemel verliet :
Schenk uw hart aan uw treurende kinderen.
Als gij en God op hen nederziet.

Zoet Hart van Jezus en Maria, wees mijn
toevlucht,

Bermhertige Jezus, schenk uw dienares de
euwige rust.

.....
Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

*Mijnheer Maurice BOUCHAT, Gevangenisbestuurder en
Mevrouw, geboren Andrée TROISFONTAINES ;*

*Mijnheer Georges ROMAN, Rijksveearts en Mevrouw,
geboren Maria BOUCHAT ;*

*Mijnheer en Mevrouw Jean BOUCHAT ;
De Familiën BOUCHAT en MARTINES,*

Bedanken.