



Bewaar in uw herinnering
en gedenk in uw gebed

MEVROUW

Nelly MARTENS

weduwe van de Heer Lucien 'T KINDT

levensgezellin van wijlen
de heer Roland VAN HOUCKE

Geboren te Ronse op 10 maart 1923
en er godvruchtig overleden op 2 april 1995,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Nelly is van ons heengegaan in deze mooie lentetijd. Het doet ons pijn van haar te moeten afscheid nemen. Wij, haar vrienden en geliefden, met wie zij zo vergroeid was geraakt hadden haar graag nog lang in ons midden gehad.

Wij mijmeren bij haar levenseinde over alles wat zij voor anderen mocht betekenen. In haar leven als gehuwde, in de vriendschappelijke band die zij in wederkerigheid mocht opbouwen is zij iemand geworden om gaarne te zien. In haar beroep als kapster legde zij ongedwongen contact met allen, die bij haar aan huis kwamen. Nelly had zelf geen kinderen, maar zij had in haar hart een bijzonder plaatsje voor de kinderen, die op haar levensweg verschenen. Voor hen was zij een graaggeziene figuur, die minzaam met hen kon omgaan. De laatste

levensjaren groeide haar dankbaarheid voor hen, die met liefdevolle zorg aan haar zijde stonden.

Goede vrienden, die mij ondersteund hebt tot op het einde, duizendmaal dank voor de vele tekens van nabijheid, die ik van U mocht ontvangen; ik zal U blijven gedenken bij Onze-Lieve-Heer en bij zijn lieve heiligen, met wie ik zo vertrouwd was. Zorg verder voor elkaar en houd mijn gedachtenis in uw mid-den levendig.

Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak, bid voor Nelly en voor allen, die ons in geloof zijn voorgegaan.

Mieke, Vanessa en Tommy VAN DE GINSTE,
haar lievelingen;

Patrick en Muriël VAN DE GINSTE-MANNENS,
Marcel en Hedwige MANNENS-TRANOY,

De families MARTENS-VANDEPUTTE en
'T KINDT-VANBUTSEL,

Haar trouwe vrienden en kennissen,

danken U oprecht voor uw blijken van medeleven.

Rouwdienst Devos, Ronse

