

*Ik zal zijn naam met eerbied noemen  
nu hij neerdaald in zijn graf  
en z'n goedheid eeuwig roemen  
die ons zulk een vader gaf.*



In Gods Vaderhanden en in uw gebed  
bevelen wij de ziel aan van

DE HEER

## **Octaaf MARTENS**

**echtgenoot van Marie-José ODEVAERT**

geboren te Zegelsem op 25 april 1925  
en in familiekring thuis overleden  
op 21 juli 1997,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

Een zeer minnelijke man, een oprechte vriend, een  
waardevol mens werd, na dagen van beproeving, naar  
de eeuwige rust geroepen. Neen, we zullen hem niet  
zo licht vergeten, die goede Octaaf.

Wat een oprecht, degelijk mens was hij, die zo mooi  
zijn huwelijk beleefde en er dan ook ruimschoots voor  
beloond werd door de liefdevolle ophoudende zor-  
gen van zijn vrouwen, kinderen en kleinkinderen.  
Wat er ook gebeurde, het waren "Zijn En-gel-  
bewaarders" zo noemde hij ze. Behulpzaam en altijd  
klaar voor de familie, maar ook voor zovelen. Als hij  
maar helpen kon was hij klaar voor iedereen. De  
moeilijkste opgaven wist hij met een kwinkslag en  
met moed en volharding aan te pakken. Met vrijheid  
en begrip kon hij ze ook helpen.

Hoe diepbedroefd we ook zijn bij dit heengaan, toch  
is ons hart dankbaar voor alles wat hij voor ons deed  
en was. Zo leeft hij in onze gedachten en gebed bij  
ons verder.

Beste vrouw, het afscheid is pijnlijk maar niet voor  
altijd. Ik dank u voor uw liefde en zorg.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, gedenkt steeds  
het deugddoende voorbeeld dat ik u voortdurend u  
allen heb willen geven, een voorbeeld van goedheid,  
van eenvoud en werkzaamheid. Help dan moeder dit  
offer te dragen.

Goede familie, geburen en vele vrienden, waar men-  
sen vredelievend samen zijn, zoals bij ons, daar kun-  
nen ze veel dragen, elkaar bemoedigen, het leven zon-  
nig en draaglijk maken.

Bloemen zijn om mooi te zijn  
mensen om goed te zijn  
dat laatste heeft Octaaf ons geleerd.

"Tevreden, met een dankbaar hart,  
met een glimlach, door het leven gaan".  
Dank U God. Dank u Octaaf.

H. Maria en H. Rita, bid voor ons.

Voor uw medeleven en gebeden, danken u  
van harte de families

MARTENS, BOTTELDOORN  
ODEVAERT, VANDENABEELE.

Namis op vrijdag 26 september 1997 om 19 uur

Rouwl. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.