

« Tot U, Heer, richt ik mijn geest ». (Ps. 25)



VRoom AANDENKEN AAN I

Omer, Petrus MARTENS

echtgenoot van **Mevrouw Anais FLAMEE**,

geboren te Sint-Maria-Lierde op 30 september 1918 en godvruchtig overleden in de kliniek Sint-Elisabeth te Zottegem op 9 mei 1984, nadat hij de Pauselijke Zegen en het Ziekensakrament ontvangen had.

Lid van de Oudstrijdersbond 1940-1945

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

« Ons leven breekt af als een droom in de ochtend, korstondig is het als gras op het veld ».

« Leer ons, Heer, onze dagen naar waarde te schatten en zo te komen tot wijsheid van hart ».

(Uit ps 90)

Na een eenvoudig leven waarvan de meeste tijd werd besteed aan arbeid en werk is deze man na een korte ziekte heengegaan. De tijd die hem hier op aarde gegeven werd

heeft hij aangewend om echtgenote en gezin gelukkig te maken. Samen met zijn vrouw heeft hij de droefheid gekend om het verlies van twee kinderen. Deze beproeving heeft wel blijvend zijn leven getekend.

Dierbare echtgenote, heb dank om al wat gij voor mij geweest zijt, om uw zorg en kommer tijdens mijn ziekte. In het ziekenhuis waart gij bij mij dag en nacht met uw goedheid, steeds bedacht op wat ik nodig zou hebben. Blijf voortaan uw zorg voor mij uitdrukken in uw gebed tot God voor mij. En wanneer de eenzaamheid en de droefheid om mijn dood u teneerdrukken, bid dan vol vertrouwen :

« God, blijf mij nabij wanneer het avond is, wanneer het licht vergaat in duisternis, wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet ».

De families MARTENS, VAN OUDENHOVE,
FLAMEE, VAN DER HAEGEN,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Begrafenissen-Crematies RAOUL, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel