

De moeders gaan, maar sterven niet,
zij leven naar zij geven:
zolang men moeders kinderen,
zolang zal moeder leven.

+

Gedenk in uw gebeden de ziel van

Mevrouw RECHILDE MARTENS

echtgenote van de Heer

ANDRE DE SUTTER

geboren te Sint-Denijs-Boekel op 2 maart 1927
en overleden te Zottegem op 26 oktober 1989,
gesterkt door de H.Sakramenten der zieken.

Lid van de parochiegemeenschap
van Sint-Denijs-Boekel.

Almachtige, eeuwige God, al wat leeft, leeft slechts
'n korte tijd en wat uit onze handen komt zal niet
eeuwig duren: alleen uw trouw houdt stand, alleen
uw liefde blijft.

Het grootste leed dat ons kon overkomen is dit
vroegtijdig en eerder onvoorziene verlies van onze
echtgenote en moeder. Het schoonste dat haar
moederhart sierde waren haar beminlijkheid en
gulhartigheid. Zij bezat de gave van frisse levens-
moed waardoor zij anderen kon opbeuren en

aanmoedigen. Zij was graag bij en onder de mensen
want ze hield ten volle van het leven.

De laatste tijd verborg ze voor haar echtgenoot,
kinderen en omgeving een ernstige kwaal die haar
eerder onverwacht fataal werd.

Goede Vader, wij vertrouwen haar toe aan uw
genade, omwille van Jezus'lijden en kruisdood,
omwille van het goede dat ze heeft gedaan en
omwille van de lasten die ook zij heeft gedragen.

Dierbare echtgenoot, meer dan 32 jaar mochten we
samen ons huwelijk beleven in goede en kwade
dagen. Steeds waren we samen. Het zal voor u een
zeer zware slag zijn. Gelukkig hebt ge onze goede
kinderen die zeer met ons begaan en bekommerd
zijn, ons veel dankbaarheid en wederliefde beto-
nen.

Beste familieleden en vrienden, aan u allen tot
weerziens in het hemels Vanderhuis.

Haar echtgenoot, kinderen en de families

MARTENS - BAELE en

DE SUTTER - SCHIETECATTE

danken u voor uw meelevens in rouw
en gebed.

Begraaf.-Fun.-Drukw. De Pauw-Moreels
Zwalm-Beerlegem - tel. 055/49 90 12