

Heer laat uw dienaar gaan in vrede!

†

De Heer neme in de eeuwige vreugde op
de ziel van

RENÉ MARTENS

geboren te Erwetegem, op 5 mei 1881
en godvruchtig overleden in het bejaardentehuis
te Opraikel, op 2 december 1967.
gesterkt door het Sacrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

René heeft de goeden strijd gestreden, de wereldse vermaken voorbij gegaan, zijn geloof trouw en ongeschonden bewaard. Hard, vroeg en laat, heeft hij gewerkt in Gods schone natuur, hier en in de vreemde, een gelukkigen en ouden dag in vrede en rust mogen doorbrengen. Vredig, omdat hij steeds van goede wil is geweest tegenover O. L. Heer, in rust omdat hij liefdevol en vriendelijk was tegenover iedereen. Zo is hij zacht en stichtend naar de Heer gegaan, in de gezegenden ouderdom, die een erekroon is die op de weg der gerechtigheid wordt gevonden. Moge de Vader in de hemel, na een lang en verdienstvol leven, hem opnemen in het eeuwige glorieleven.

Beste familieleden, al mijn vrienden in het bejaardentehuis en eerwaarde zusters, alleen de Heer weet wat ge voor mij waart en gedaan hebt, in uw grenzeloze toewijding en liefdevolle zorgen. De Heer belone uw grote naastenliefde en vriendschap. Allen hartelijk dank. Gedenkt me in uw gebeden en H. Mis.

