

Kostbaar is in de ogen des Heren, de dood der  
rechtvaardigen. (Ps. CXV.)



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

## ROGER MARTENS

Zoon van Omer en Anais FLAMÉE.

Geboren te Nederbrakel de 29 Juli 1941 en  
godvruchtig overleden te Opbrakel  
de 8 Oogst 1955.

Versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

De gezondheid is maar een ijdel  
woord, het leven maar een droom!  
O dood! O onverbiddelijke dood, die  
de zoon aan de liefde zijner ouders  
ontruikt en de tederste banden der  
vriendschap breekt. (H. Hier.)

Waarom was mijn kwaal zonder hoop  
en zonder genezing? (Jer. XV. 18)

Heer, ik heb grote pijnen geleden in  
mijn lichaam maar ik heb ze met kris-  
tene gelatenheid verduldig verdragen  
om uwentwille. Ten paradijze geleiden  
hem de Engelen, waar hij thans zijn Je-  
zus bezit, die hij op aarde getrouw ge-  
diend heeft.

Duurbare Ouders en Bloedverwan-  
ten, weent niet over mijn vroegtijdig  
afsterven, ik ben immers gelukkig in  
de Hemel. Vandaar zal ik de Heer bid-

den dat Hij U trooste en U versterke in  
uw geloof tot wij elkander mogen voor  
eeuwig weerzien in de Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
(300 d. afl.)



De families MARTENS, FLAMÉE, VAN  
AUDENHOVE en VAN DER HAEGEN,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van christelijke deel-  
neming en danken U.