

"Heer, uw H. Wil geschiede."

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
VAN MEVROUW

ROMANIE MARTENS

WEDUWE VAN MIJNHEER

EMILE, FLORENT BUYLE

geboren te Melden, de 29 september 1868 en godvruchtig overleden te Oudenaarde, in het O. L. V. hospitaal, de 25 januari 1959, versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Sinds lang was zij voorbereid tot de dood, welke zij voelde naderen. Zij heeft haar betrouwen gesteld op Gods almachtige Voorzienigheid en haar bekommernissen in de handen van de Heer nedergelegd.

Zij was steeds de vlijtige echtgenote en moeder, altijd bezorgd voor het welzijn van haar gezin. In de laatste levensjaren heeft zij de kwellingen van de ouderdom geduldig gedragen. Het was voor haar een bron van genaden en de beste voorbereiding voor het eeuwig loon.

"Wij hebben haar bemind, verlaten wij haar niet vooraleer wij haar door onze gebeden in het huis van de Heer hebben binnengeleid." H. Ambrosius.

Duurbare Kinderen en Kleinkinderen, God heeft mij uit dit aardse leven opgenomen in Zijn Rijk. Ik dank er Hem voor. Uw bezoeken waren mij steeds aangenaam. Draagt de vrede van de Heer steeds mede door het leven als de grootste schat. Onderhoudt onder elkaar de liefdeband en vergeet mij niet in uw gebeden. Tot wederziens hierna maals.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)

Mijnheer en Mevrouw Remi BUYLE-DE BOEL, kinderen en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw Gaston CHRISTIAENS-BUYLE, kinderen en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw René DE LOMBAERDE-BUYLE, kinderen en kleinkinderen,
Mijnheer en Mevrouw René BUYLE-VANDER HAEGEN en kinderen,
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Gustaaf DE ZAEYTYD-GOSSEYE,
Mevrouw René GOSSEYE(†)-VANDENHAUTE, kinderen en kleinkinderen,
De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw Arthur GOSSEYE-VAN GOPPENOLLE,

De familiën BUYLE, MARTENS, GOSSEYE en GEENENS,

DANKEN U VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING, GENEGENHEID EN GEBED.