

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer!



**Bid voor de ziel van**

**Mevrouw**

**Zulma MARTENS**

**echtgenote van Emiel SCHOKKAERT.**

Geboren te Parike op 27 oktober 1902 en godvruchtig overleden te Brakel op 29 januari 1983, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden en Gehandicapten.

Al spreek ik met tongen van engelen,  
al heb ik de gave der profetie,  
al kende ik alle geheimen en wetenschap,  
al heb ik het volmaakte geloof dat bergen  
verzet  
al deel ik al mijn bezit uit,  
al geef ik mijn lichaam prijs aan de  
vuurdood,...  
als ik de liefde niet heb, ben ik niets,  
heb ik niets!

Terwijl zaterdagavond Zulma zachtjes ter ziele ging, werden deze woorden van de H. Paulus aan de Korintiërs, tijdens de H. Mis voorgelezen. Die liefde heeft Zulma uitgestraald en in haar leven waar gemaakt.

Voor haar echtgenoot was ze een engel van toewijding en voor haar kinderen een engelbewaarder. Voor haar medemensen was ze in goed. Hoevelen heeft z'er niet geholpen, plezier gedaan en gelukkig gemaakt. Haar eenvoud en oprechtheid waren spreekwoorden-

lijk, haar minzaamheid en lieve attenties alom gekend.

Ze was diepgelovig en beleefde haar kristen-zijn op eenvoudige wijze en oprecht. Het deerde haar dat ze de weg naar de kerk niet meer aankon, maar telkens met vreugde in het hart, verwelkomde ze de priester die haar de H. Communie bracht.

Haar oude dag werd getekend door ziekte en lijden, maar met wonderbare gelatenheid heeft ze Gods wil aanvaard.

Duurbare echtgenoot, lieve kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw liefde, genegenheid en goede zorgen tijdens mijn ziekte. Houdt in uw doen en laten uw blik op God gericht. Ook in de beproeving en lijden staat Hij naast u. Moge Hij u in en Zijn liefde bewaren en bidt voor mij.

Jezus barmhartigheid.

Emiel SCHOKKAERT,                   haar echtgenoot.

Roger en Jeannine  
SCHOKKAERT-VAN DER LINDEN en kinderen,

De families MARTENS, PORREWIJCK,  
SCHOKKAERT, DE VLEESCHAUWER,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel