

O. L. Vrouw Moeder van Smarten, b. v. o.

†
Bid voor de ziel van

ROBERT MARTIEN

Echtgenoot van Mevrouw Jenny GROOTAERT
geboren te Sottegem, de 14 Januari 1922 en na een
langdurige ziekte godvruchtig in de Heer ontslapen te
Koksijde, de 14 September 1952, gesterkt door de
Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk

Ons overgaan naar God is niet slechts vereniging, het is ook scheiding en achterlaten wat we hier hebben en hen die we hier beminnen. En hier is de scheiding zo pijnlijk. Waarom, Heer dat zo jong leven weggemaaid? Waarom die lustige, onvermoeibare werker plots stilgelegd? Waarom dat vriendelijk karakter uit ons midden losgerukt? Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw wil geschiedel! We buigen klagend en zuchtend het hoofd: zelfs hier bij dit zo droevig afsterven blijft Gij nog altijd de goede God en Onze Vader.

Hoe hartverscheurend voor een jonge vrouw en voor een moeder haar man en haar zoon te zien sterven aan dertig jaar! Te zien dat alle hulpmiddelen van de geneeskunde en maandenlange liefdevolle verzorging niet mogen baten!

Hard is het voor een jonge man te moeten heengaan. Alleen als men gelooft dat dit leven niet het ware is, kan men troost vinden. We hebben hier op aarde toch geen blijvende woonplaats: we zijn op weg naar een onvergankelijke.

Bemind was Robert om zijn eenvoud waarmee hij zich aan iedereen wist aan te passen, om zijn gemoedelijkheid en hartelijkheid jegens allen, om zijn rechtschapenheid die geen vleierij kende, om zijn liefde voor de waarheid.

Toen zag hem de Heer en Hij beminde hem en zei: "Kom, laten we oversteken naar de andere oever..." En God legde op hem zijn zware hand, waarmee Hij zijn uitverkorenen wil. Robert voelde de machtige greep en het werd hem pijnlijk bang om het hart, toen God zei: "Kom,

verlaat alles wat ge hebt: uw vrouw, uw kindje, uw moeder en volg mij".

Hij heeft zijn ziekte heldhaftig gedragen, zijn onmenselijk liiden en angst als een martelaar, voor de anderen verborgen en slapend met een glimlach is hij gestorven.

Mijn teergeliefde Echtgenote, we hadden gedroomd nog lange jaren gelukkig samen door het leven te gaan. Van bij God volg ik u op uw levensbaan en ik bid Hem dat Hij u zegene in diep geluk. Heb dank om uw trouwe liefde, om uw zorgen en uw heldhaftige moed tijdens mijn ziekte. God zegene U.

Mijn kleine Yves, engel van schoonheid en onschuld, word een flinke knaap, een zonnestraaltje van troost voor uw jong moedertje.

Mijn dierbare Moeder, vier jaar geleden ging vader naar de hemel; nu is het uw zoon Moge de God van barmhartigheid u sterken om dit nieuwe zware kruis te dragen. Menselijke troost bestaat hier niet. Gij hebt zoveel om mij geleden. Aanvaard uw lijden christelijk opdat ook gij door het kruis tot de glorie moget komen.

Mijn beste bloedverwanten en mijn vele vrienden, bidt allen voor mij en voor hen die lijden om mijn heengaan.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.

Mevrouw Weduwe Robert MARTIEN-GROOTAERT,

Jonge Heer Yves MARTIEN,

Mevrouw Weduwe Alphons MARTIEN-VIVILLE,

Mijnheer en Mevrouw Maurice GROOTAERT-LEGEIN,

Mevrouw Weduwe Charles VIVILLE-MEER-SCHAUT,

De familiën MARTIEN, GROOTAERT, VIVILLE, LEGEIN, MEERSCHAUT en DESMEDT,

denken U vriendelijk.

Druk. D. Vannecke Tryssesooone - Koksijde-Bad