

God, onze Heer, wij danken U om de gaven van een eenvoudig, goed mens. Wij treuren om het heengaan, maar diep in ons hart leert ons geloof dat éénmaal het uur zal komen van een blij weerzien en een eeuwig samen-zijn met haar.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

Bertha MARIJNS

weduwe van de Heer

Adolf, Jozef VAN DEN DAELE,

geboren te Mater op 21 januari 1901 en godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te Oudenaarde op 8 juni 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Wij bidden voor onze dierbare overledene, die door haar doopsel de weg van Kristus is ingeslagen. Dat zij diezelfde Kristus moge ontmoeten in een onvergankelijke vreugde, laat ons bidden :

— God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Bidden we opdat God haar moge ontvangen in Zijn liefdevolle barmhartigheid. Moge het goede dat Bertha tot stand heeft gebracht nu ten goede komen aan ons allen, laat ons bidden :

— God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Bidden we voor allen, voor wie zij goed is geweest, en ook voor hen, die voor haar goed zijn geweest, laat ons bidden :

— God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Bidden we allen die hier samen zijn, dat we echt voor elkaar een steun durven zijn, en zo blijven getuigen van Gods goedheid zonder maat, laat ons bidden

— God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

Heer, wees uw dienares Bertha genadig. In het doopsel hebt Gij haar gereinigd en doen opstaan voor een nieuw leven. Laat haar nu komen tot het volle geluk van Uw heerlijkheid. Amen.

H. Cornelius, bid voor ons.

De families MARIJNS, VAN DEN DAELE,
VAN HECKE, MEERPOEL,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel