

Ik geloof in 't eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL

van

**EMILIE MARYNS**

echtgenote van

**Henri CARBONNELLE**

geboren te Mater, de 5 December 1886 en  
godvruchtig overleden te Zegelsem, de 24 Juni 1948.  
Bediend van het H. Oliesel.

—  
Wees mijn lot indachtig, want zo ook zal het  
uwe wezen ! gisteren voor mij, morgen voor U. Dan  
zal God de mens loon naar werken geven en Hij  
zal ieder volgens zijn handel en wandel vergelden.

De mens schikt genoeg en geluk te genieten  
tegen dien of dien tijd - maar de dood is onverbid-  
delijk... en niets is duurzaam op de aarde en het  
grootste geluk verdwijnt soms op het ogenblik als  
wij het menen te genieten.

Duurbare Echtgenoot, ik laat u nu in droefheid,  
doch troost U, een volmaakt geluk verenigt ons  
eens voor eeuwig in de hemel; geliefde kinderen en  
kleinkinderen, gij weet hoezeer ik U bemind heb,  
hoe ik bezorgd was met al wat u voordelig kon zijn.  
Vergeet mijn liefde niet. Leef als oprechte chris-  
tenen, altijd doende wat gij meent de Heer behage-  
lijk te zijn, en Gods zegen en de ware vrede die  
leidt tot tijdelijk en eeuwig geluk, zullen uw aandeel  
zijn.

Alom zij bemint het H. Hart van Jezus.

-----  
Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

Mijnheer Henri CARBONNELLE, haar echtgenoot;  
Haar Kinderen en Kleinkinderen;  
De Familiën CARBONNELLE, MARYNS, SCHIETTECATTÉ,  
CUREZ en BOUSSON;

BEDANKEN.